

Dansen was ideale 'daten' van vroeger

Tientallen reacties kregen we binnen op onze oproep voor verhalen en anekdotes over danses en dansen in vroeger jaren in Rotterdam. Want ook in Rotterdam gingen de voetjes veelvuldig van de vloer. Van stijldansen tot disco, van danses en danswedstrijden tot vrij dansen: alles komt voorbij in deze krant. Opvallend vaak werd dansen de aanleiding tot relaties en huwelijken. Dansen was het ideale 'daten' van vroeger en daar had je geen datingapp of computer bij nodig. Als entree op deze pagina een paar korte dansverhaaltjes. Maar in deze krant nog véél meer!

Wat van ver komt...

Het was omstreeks 1963 toen mijn kameraad en ik besloten op danses te gaan. We kwamen terecht bij dansschool Cleton op de Hilleliet in Rotterdam zuid. De danszaal was onder de woning van de familie Cleton. We hebben daar een leuke tijd gehad. In 1965 leerde ik een meisje kennen. Ze woonde buiten de stad in de provincie Drenthe, dus de weekeinden op en neer naar Drenthe. Ik heb het het volgehouden tot onze verlovings. Daarna is het stukgelopen. Daarna weer de weekends naar Cleton en de draad weer opgepakt. Ik had met mijn kameraad afgesproken voorlopig geen relatie meer aan te gaan. Toen na zes weken op zaterdagavond bij Cleton een mooie blondine de zaal in kwam, zei ik tegen mijn vriend: ik ga



Vrij dansen in Le Bateau onder het Hilton Hotel in 1968.

m'n belofte verbreken, want die zou ik graag naar huis willen brengen. Ze zei 'ja dat mag'. Ze was die avond bij haar nicht in Rotterdam en ze zou zondags weer naar huis gaan want, jawel, ze woonde buiten de stad. Daarna elk weekend naar Ede. We zijn in 1969 getrouwd, hebben twee kinderen en vier kleinkinderen. Dit jaar op 31 oktober zijn we 55 jaar getrouwd en nog steeds gelukkig. Zo zie je: wat je ver haalt is lekker.

Ton de Raaij
tonderaj46@gmail.nl

Dansschool als sportschool

"Je moet echt naar danses", had m'n moeder vaker tegen me gezegd. Zo begon ik mijn verhaal in de Oud Rotterdammer van 13 oktober 2015. Ik begon in september 1979 bij Meyer et Fils en ik ben daar nog steeds wekelijks te vinden. Het chronisch gebrek aan heren die het dansen onder de knie willen krijgen was er toen en eigenlijk nog steeds. Dus dames genoeg om mee te dansen. De heren die wel gingen dansen ontmoetten vaak op danses hun levenspartner en bleven na een cursus Beginners en Gevorderden weg.

Ik was in 1979 16 jaar en dus op de rand van scholier en student. Dat gaf de mogelijkheid om ook een andere les te mogen assisteren. Al in de eerste maand assisteerde ik zo op meerdere beginnerslessen in de week. Een half jaar later bij Gevorderden kon ik nog meer assisteren en mijn nieuwe hobby was geboren. In de jaren daarna assisteerde ik steeds vaker, zelfs tot 25 lessen in de week, van Beginners tot Goudster. Ik kan zelfs niet bij benadering zeggen hoeveel lessen ik al die jaren van dansleraar Ger van der Velden gevolgd heb, maar dat loopt in de duizenden. Dansen zit dan

Deze week o.a.:

Danses

Pag. 3,8,9,10,
17, 22 en 23



Medische faculteit

Pag. 5



Er lekker op uit

Pag. 11-17



Martin van Deursen (6) (feuilleton)

Pag. 18



in je systeem. Muziek is dansen en vaak herinner je oude danspartners nog aan een bepaald liedje uit die tijd. Ik zou het assisteren met dansen zo allemaal weer overdoen, maar voor nu ga ik door tot ik het niet meer kan. Dansschool Meyer et Fils is mijn sportschool, al 45 jaar en de beste beslissing van mijn moeder geweest.

John Stevens
John.Stevens@ns.nl

Meer dansverhalen op pagina 3, 8,9,10 en volgende pagina's.

Oproep: Voetbalhelden van Rotterdam



Eind mei willen we in De Oud-Rotterdammer extra aandacht besteden aan de voetbalhelden van Rotterdam van vroeger. Wie een leuke anekdote heeft over- of herinnering aan zo'n echte coryfee: schrijf ons! Van Coen Moulijn tot Robin van Persie, van Bennie Wijnstekers tot Hans Eijkenbroek, van Gaston Taument tot Mario Been, van Pim Doesburg tot Eddy van de Roer: wie was uw idool of oogappeltje op het veld? En vooral: waarom? Wij zijn nieuwsgierig naar uw verhalen. Stuur ze ons toe, liefst ook met een foto erbij. Stuur naar: info@deoudrotterdammer.nl of als u geen internet heeft: Redactie De Oud-Rotterdammer, Hoogeveenenweg 214, 2913 LV Nieuwerkerk aan den IJssel. (foto: Wim Jansen, foto: Hans Peters, Anefo/Nationaal Archief)

Volgende keer: Oorlog en Bevrijding

In de volgende krant besteden we weer, zoals jaarlijks, extra aandacht aan het thema 'Oorlog en Bevrijding'. Onze oproep voor verhalen over deze bijzondere perioden die een aantal van ons nog heeft meegemaakt ('40-'45) en anderen van 'horen zeggen' hebben, was niet tegen dovemansoren gericht. We kregen heel veel bijdragen, groot en klein, binnen. Zoveel dat het nu geen zin meer heeft nog meer toe te sturen. Bij deze dus een opnamestop voor oorlogs- en bevrijdingsverhalen. Niet meer toesturen, want de volgende krant is al uitgepland!

De Hooge Rotterdamse
GOLFBAAN - BRASSERIE

Proef de sfeer en geniet met smaak!

www.dehoogerotterdamse.nl

HOGES PRIJS VOOR OUD GOUD
UW VERTROUWDE JUWELIER

CONTANT GELD OF INRUILEN

ROBERT DEN HAAG
JUWELIERS DIAMANTAIRES EDELSMIDDELN

HESSEPLAATS 5, 3069 EA ROTTERDAM T: 010 421 55 03

Hess
uitvaartzorg

Vertrouwd Familiebedrijf
SINDS 1912

010 418 23 33 | www.hess.nl

Concept Uitvaart

tel. 010 - 419 08 72

Uitvaart door uzelf samen te stellen voor de laagste prijs, met de meeste Kwaliteit. Geen extra KOSTEN.

Brons	€ 1.495,-	Goud	€ 2.375,-
Smaragd	€ 3.975,-	Diamant	€ 4.995,-

De Goedkoopste en Beste in de regio Zuid-Holland
24 uur per dag en 7 dagen per week

Alle uitvaartpolissen geldig, daar zorgen wij voor.

www.conceptuitvaart.nl



KOOK BLOK

Bekend van VTWonen.nl!

JOUW TIJDELIJKE KEUKEN

Gewoon blijven koken tijdens de verbouwing van uw keuken!



kookblok.nl



Fysiotherapiepraktijk Teeuwisse

fysiotherapie - manuele therapie - fysiofitness

Wij hebben weer plaats voor nieuwe aanmeldingen in de lessen ouderenfitness

Voor 1 of 2x per week veilig trainen onder begeleiding van een fysiotherapeut met conditietraining en krachttraining, speciaal voor ouderen!

Interesse?
Bel 010-4564329
of kom langs op de
Marshallweg 11 in Ommoord

www.fysiotherapie-teeuwisse.nl



Voor Crematies & Begrafenissen



Budget uitvaart € 1575

Voor elk budget een passend afscheid.
Alle tarieven op onze website calla-uitvaartzorg.nl

Dag & Nacht bereikbaar 06 450 686 58 - Waar u ook verzekerd bent.

DEN HAAN WONINGONTRUIMING

- ✓ Snel professioneel en goedkoop woning en bedrijfsontruiming
- ✓ Bezemschoon woning ontruimen volgens eisen woningcorporatie
- ✓ Spoedontuiming zorgkamer binnen 4 dagen leeg
- ✓ Vervuilde woning ontruimen schoonmaken hoarderwoning
- ✓ Senioren altijd 20% korting gratis heldere offerte
- ✓ Geen voorrijkosten
- ✓ Inboedelcompensatie



06 - 51 33 89 98 / www.dewoningontruimer.nl



GEZOCHT

schilderijen, beelden en inboedels

GRATIS

Veilingen en taxatie

Tel: 010-2109349



RIKKOERT
JUWELIERS

1000 KLOKKEN
EN BAROMETERS

OP VOORRAAD



Ontdek de grote diversiteit aan moderne, klassieke en antieke klokken en barometers in de mooiste showroom van Nederland!

Uurwerk reparaties in eigen atelier
Gratis bezorging door heel Nederland

LEKKERKERK • BURG. ROOSSTR. 22
(0180) 66 14 90

SCHOONHOVEN • HAVEN 1-13
(0182)382651

RIKKOERT.NL



Den Hollandsche
Grafmonumenten

Persoonlijk & bijzonder

ook
zaterdag
geopend!



Hoogste waardering door onze klanten op Kiyoh

9,5

Straatweg 35A | 010 - 307 2842
www.denhollandsche.nl/rotterdam

ZUID-HOLLANDE
BUDGET
UITVAART VERZORGING
VAN WIJNGAARDEN



0181-620115
0181-675145

Een vertrouwd adres sinds 1994
Uitvaarten voor elk budget
Voor meer informatie: www.uvvw.nl

MEUBELSTOFFEERERS

M

INTERIEURADVISEURS

Ambachtelijke meubelstoffeerderij
Leerspecialist
Antiekrestauratie
Interieuradviseurs
IEDEMA & zn.





55+

KORTING

Mogen wij ons even voorstellen?
Meubelstoffeerderij Miedema & Zn. is een ouderwets vertrouwd Hollands bedrijf, waarbij kwaliteit, service en persoonlijk contact nog echt bovenaan staan!

Wij zijn gespecialiseerd op het gebied van design meubelen van onder andere:
Leolux, Artifort, Gelderland, Rolf Benz, Gispen, Jori, De Sede, Oisterwijk

Uw waardevolle meubelen weer als nieuw?

Wij beschikken over een grote collectie leer en stoffen van onder andere:
Ohmann, Designers Guild, Ploeg, Kvadrat, Alcantara, Romo, Sanderson en Saum & Viebahn.

Doorgezakte banken of fauteuils?

Wij vervangen de vullingen!

Gratis halen en brengen

Levering onder 3 jaar garantie

Bel voor meer informatie of een vrijblijvende afspraak bij u thuis of kom langs in ons atelier.

Miedema & Zn

Amersfoort-Amsterdam-Bussum-Rotterdam-Utrecht

www.miedemaenzn.nl

010-2188876 Rotterdam

Kleiweg 127b, 3051 GM

‘Mag ik deze dans van u?’

Dansverhalen, dansverhalen en nog eens dansverhalen van lezers in deze krant. Hierbij vast een paar voorproefjes. Over de jongens die de meisjes kiezen, over ritmegevoel en Rotterdamse dansgelegenheden. Verderop in de krant leest u veel meer!

Geen muurbloempje

Op uitnodiging van een nichtje werd ik meegevraagd om mee te gaan naar een feest bij De Klerk op de Katshoek. En daar had ik dansles gehad. Ik werd gehaald door een jongen en samen dansten wij de samba. Dat werd gezien door de heer de Klerk sr. en die vroeg of ik bij hem wilde komen assisteren in de Graaf Florisstraat waar hij een dansschool had. Ik vond het een hele eer. Ik vroeg wel gelijk of ik dan mocht komen vrij dansen op de Katshoek en dat mocht. Ik ging weer voor de eerste keer en keek toevallig naar de deur. Daar kwam een jongen binnen. Hij keek ook mijn kant op en de rest laat zich raden. Nu was hij met een groepje en zij zaten aan de overkant van de zaal. Het dansen begon en ja hoor: hij kwam me halen. We hebben de hele avond samen gedanst en om te voorkomen dat ik al gehaald zou zijn voordat hij er was (zonder op te scheppen: ik was geen muurbloempje) was hij steeds op tijd, want als

iemand je kwam halen mocht je niet weigeren en terecht. Toen het dansen was afgelopen heeft hij me netjes naar huis gebracht en we woonden niet ver van elkaar; hij in Spangen ik boven de dijk. Het werden heerlijke jaren. Verliefd, verloofd, getrouwd, een dochtertje. en toen ze groter werd, begon het toch weer te kriebelen. We haalden de dansschoenen weer tevoorschijn en waren we weer waar de liefde ooit begon: bij Dansschool de Klerk.

Corrie Gorissen
a.gorissen66@upcmail.nl

Geen ritmegevoel (1)

Ik ben geboren op 28 januari 1939 en ik woonde tussen 1945-1958 op de Nieuwe Binnenweg 199. In 1956 ging ik met mijn voetbalvrienden van Neptunus A1 Piet Eenhoorn (vader van Robert Eenhoorn) en Hans Corpeleijn op dansles bij Pierre Zom aan de 's Gravendijkwal. Voor mij lekker dichtbij. Ik woonde op 200 meter

afstand van de dansschool. De jongens zaten aan een kant van de danszaal en de meisjes daar tegenover. We waren netjes gekleed colbert overhemd met das, je liep naar een meisje toe maakte een lichte buiging en vroeg haar ten dans. Het spannendste moment was aan het eind van de les. Dan mochten de meisjes de jongens vragen en wist je welk meisje jou misschien aardig vond.

Helaas had ik heel weinig ritmegevoel en was ik niet zo'n goede danspartner. Na het eind van de cursus zijn we op de zaterdagavond naar de uitgaansgelegenheden gegaan waar je kon dansen, o.a. de Wiek Westblaak en Parkzicht en vrij dansen bij de verschillende dansscholen in Rotterdam. Mijn vrouw heb ik leren kennen bij Dansschool Sitton te Schiedam waar ik bij toeval terecht kwam. Ik was met een vriend die avond op weg naar Tivoli aan de Nieuwe Haven in Schiedam maar kwamen bij Sitton terecht. We zijn nu volgend jaar 60 jaar getrouwd.

Karel Leeuwangh
karelleeuwangh@kpnplanet.nl



Geen ritmegevoel (2)

Tig jaar geleden dansles gehad bij dansschool de Klerk. Mijn ouders vonden dat hun kinderen moesten kunnen dansen. Daarom betaalde zij de kosten voor deze lessen. Ik op zondagavonden met colbert, stropdas naar dansles. Mevrouw en meneer de Klerk deden dan voor welke dans passen wij moesten gaan doen. Omdat ik géén ritmegevoel had pakte zij mij steeds naar voren omdat weer te geven. Ik had het gevoel steeds weer voor Jan 1.1 te staan. Na drie avonden was ik er klaar

mee. Ik ging wel op zondagavond naar 't Fust en als dan op maandag mijn ouders vroegen hoe het ging loog ik. Wel spijt van gehad want dansen heb ik nooit goed kunnen doen.

Ronald Schotte
ronald-schote@kpnplanet.nl

Meer dansverhalen leest u op de pagina's 8,9,10, 22 en 23.

CcTje

Moeilijke jaren

Hoe het met u is weet ik natuurlijk niet, maar ik krijg steeds meer weerzin in het lezen van de krant. Dat is natuurlijk eigenaardig voor iemand die zelf in de krant schrijft, te weten deze die u nu zit te lezen.

Nou valt deze krant ook wel mee. Zeer lezenswaardig zal ik maar zeggen. Wat mij er buitengewoon aan bevalt is de inbreng van u, de lezers, zelf. Leuke interessante bijdragen en artikelen en verhalen over allerlei onderwerpen. Ik schrijf nu "verhalen", maar het woord "verhaal" is inmiddels zo goed als uit het Nederlands verdwenen, het Nederlands van de kranten wel te verstaan. Tegenwoordig lees je "narratief", dat is u misschien opgevallen. Dat woord, natuurlijk weer uit het Engels overgenomen, staat kennelijk sjieker en doet bij de scribent een hoog IQ vermoeden.

Oh, dat Engels. Het komt waarschijnlijk natuurlijk ook weer door die vreselijke computertaal. Wij hebben voor driekwart van de termen weer geen vertalingen kunnen bedenken. Maar ook het gewone gesprek is tegenwoordig doorspekt met Amerikaanse woorden en uitdrukkingen.

We "showen" en we "pleasen" en we "educaten" er op los, verdomd als het niet waar is, ik hoorde een "influencer" laatst zeggen dat ze nog een beetje moest "educaten".

Maar het wordt mij enigszins droef te moede als ook de schrijfwijze de Engelse grammatica volgt: iemand schreef dat ie een ander iemand had "gedated". Dat is doodgewoon geen Nederlands meer, dat is gewoon het Engelse voltooid deelwoord. Je kunt kennelijk niet "ik heb iemand gedeet," schrijven. Het maakt naar het schijnt meer indruk als je zegt "amazing" in plaats van "verbazend" of zelfs "verbazingwekkend". Hoor die verschrikkelijke reclamezinnen. Het komt kennelijk harder aan als de slotzin in het Engels wordt gedebiteerd, getuige "We all benefit" en "discover your smile" en "yes we can". (Mijn ongeofende vingers zoeken zich suf naar de goede toetsen die het Engels vereist).

Nou zo kan ik nog tientallen voorbeelden geven, maar dat hoeft niet, kijk maar in uw krant.

Maar daar word je, behalve van de bovenstaande klachten, sowieso misselijk van het nieuws op zich.

Wat is dit voor een tijd lieve mensen? Een gestoorde malloot voert op slechts 2000 kilometer hier vandaan een afschuwelijke oorlog. En daar is meneer Wilders een vriend van. En daar wordt massaal op gestemd.

Zou ie het parlement nog "een nepparlement" noemen? Nee, dat doet ie niet meer.

Zou hij "alle Marokkanen nog het land uit willen zetten"? Nee, dat zegt ie niet meer.

Moet iedereen die een Koran in huis heeft van hem nog altijd vijf jaar de cel in? Daar hoor je hem niet meer over. Moeten we van hem nog altijd Oekraïne aan zijn lot over laten? Nee, dat staat "in de ijskast". En nu maar proberen met deze zot een kabinet te formeren. Dat zal heel moeilijk gaan. Iemand schreef: "ze zijn bezig een vierkant blokje door een rond gaatje te duwen."

Zoals wij allemaal weten, dat gaat niet.

foto: Peter Tetteroo



Cox Column

Julius J.

Bezoek onze webshop!

www.deoudrotterdammer.nl/webshop



ELECTROSTORE
De zaak met ouderwetse service ROTTERDAM

Pleinweg 150-154
Rotterdam-Zuid
010 - 465 38 22

Seniorenverhuizingen: 10 % korting



H. VOS

Bel: 010-511 69 15 Ook inboedelopslag en
www.vosverhuizers.nl bezemschoon opleveren

DE OUD-ROTTERDAMMERTJES

Bandjeverstandje.nl
Banden - Velgen - Winter
Op afspraak geopend!
Kleine zelfstandige en particulier, koopt zijn banden hier!
Bel Paul Bestebreurtje op 0653 438 087
Roedood 2, 2993 AL Barendrecht, autobanden@live.nl

COMPUTERHULP AAN HUIS
Tel. 06-19160110 / 010-8485408
VOOR AL UW REPARATIES VAN UW COMPUTER OF LAPTOP.
info@computerstoday.nl www.computerstoday.nl

HIER HAD UW OUD-ROTTERDAMMERTJE KUNNEN STAAN! BEL 0180 - 820244



ROBERT DEN HAAG
JUWELIERS DIAMANTAIRS EDELSMEDEN

DE GOUDEN INRUILWEKEN

€35,- PER GRAM 14K GOUD*

*ACTIEVOORWAARDEN VAN TOEPASSING

WADDINXVEEN | GOUWEPLEIN 48 | ROTTERDAM | HESSEPLAATS 5
0182 - 61 78 68 | 010 - 421 55 03

www.robertdenhaag.nl



trevvel VACATURE ALERT

WIJ ZOEKEN JOU! VOOR ONS HOOFDKANTOOR

In Rotterdam zoeken wij voor het hoofdkantoor Planners, klantenservicemedewerkers en Coördinator Financiële- en Rittenadministratie en nog veel meer!

We zoeken ook **studenten** die in het weekend ons team willen versterken!

Het leukste van mijn werk is het contact met mensen

Davey, Medewerker klantenservice

WORD CHAUFFEUR

Wij zoeken altijd chauffeurs voor ons vervoer naar school en werk (Trevvel Route) en voor ons sociaal-recreatieve vervoer (Trevvel Samen).

Ook zijn wij opzoek naar een Teamleider voor onze chauffeurs!

VOOR CHAUFFEURS TREVVEL ROUTE
Ontvang bonus van **max. 1000 euro** of wij verzorgen je taxipas!*

Achteraf gezien had ik 30 jaar eerder bij Trevvel moeten gaan werken
Petra, Chauffeur

STUUR JE SOLLICITATIE NAAR WERKEN@TREVVEL.NL

*Check de voorwaarden op trevvel.nl
Om bij ons te werken heb je een 'Verklaring Omtrent Gedrag' nodig.

Alle vacatures vind je op 



Ken je dit nog? Nr. 311

Mijmeren over de medische faculteit



Wat een verrassing hoe vaak en enthousiast er werd gereageerd op de Ken je dit nog-foto van de medische faculteit van vier weken geleden. Hierbij een aantal mijmeringen van lezers over dit bijzondere gebouw.

Piet van Dijk: "Natuurlijk is dit een bekend gebouw: de medische faculteit van het Dijkzigt ziekenhuis, tegenwoordig het Erasmus MC. Het gebouw werd in 1967 opgeleverd en in 1968 heb ik er al gewerkt. In die tijd zat ik nog op de middelbare school, maar buiten schooltijd verdiende ik wat bij via een uitzendbureau. Veel werk in de haven, vaak tot midden in de nacht. Tot het uitzendbureau mij belde of ik zin had in een baantje als weekeind/nachtportier. Ik kreeg een uniform van de Nederlandse Veiligheids Dienst compleet met pet. Op zondagmorgen fietste ik in uniform vanuit Pendrecht naar het gebouw aan de Westzeedijk. Op de Dorpsweg merkte ik regelmatig dat het autoverkeer inhield als ze een "agent" zagen fietsen. Hoe anders is dat tegenwoordig! Op de faculteit was ik samen met een vaste bewaker dag- en nachtportier en we mochten niemand zonder pasje toelaten. In het weekeind waren er nauwelijks bezoekers, soms iemand die iets moest voorbereiden voor de nieuwe week. Ook moesten wij elke twee uur rondes lopen over de meest belangrijke verdiepingen. Een portable mee om contact met elkaar te houden. Je kunt zomaar verdwalen in het complex. Mijn favoriete zalen waren die met embryo's op sterk water en die waar het snijwerk verricht werd. In die zalen hing een licht penetrante geur van de formaldehyde, het conserveringsmiddel om menselijke resten te bewaren. Op de snijtafels lagen allerlei menselijke delen, als werkobjecten voor de geneeskunde studenten. Op een afgedekt lichaam lag een briefje: "Linkerbeen moet er ook af." Onder het laken zag ik dat het rechterbeen al was verwijderd. Het was allemaal wel een beetje luguber, zeker omdat ik wist dat ik de enige levende

ziel op die zaal was. Uit een hoek 'lachte' een menselijk skelet mij toe. Het was erg interessant, al ben ik toch maar geen medicus geworden. Ik heb nog wel een EHBO-diploma gehaald, maar daarbij is het gebleven."

Henk Versteeg: "Voor mij zeker heel bekend. Mijn verhaal begint echter aan de Groenezoom, en wel op 4 mei 1964. Ik reed toen op m'n brommer vanaf de Enk via de Wilgenweerd richting Groenezoom. Vanaf de Enk mocht ik niet de Wilgenweerd inrijden, maar ja je bent jong en bovendien woonde er op de Wilgenweerd Lenie Letterie waar ik toen bevriend mee was. In die tijd reed tram Lijn 3 op de groenezoom en die zag ik niet aankomen. Met als gevolg met gillende sirene het Dijkzigt in verdwenen. Mijn vrienden destijds hebben er een kort rijmpje van gemaakt:

"Henk reed op de Groenezoom,
mooi tussen de bomen,
en zat van Lenie te dromen,
Hij werd uit zijn droom gestoord,
en middenin Lijn 3 geboord,
Hij is met gillende sirene
het Dijkzigt in verdwenen"

Joop Willems: "De foto maakt veel herinneringen bij mij los. ik heb daar vanaf 1967 gewerkt tot 1980. Nadat ik eerst enkele weken in het Dijkzigt ziekenhuis en de laagbouw links buiten de foto heb gewerkt, kwam ik in de hoogbouw van de toenmalige medische faculteit het tegenwoordige Erasmus MC terecht. Ik heb toen meegewerkt aan de technische installatie zoals waterleidingen, riolering en leidingen



voor de laboratoria zoals gas, zuurstof en persluchtleidingen. Het was een enorme karwei dat eindigde in het aansluiten van alle aanwezige laboratoriumtafels en sanitaire voorzieningen met tussendoor aanpassingen en veranderingen. Tijdens deze werkzaamheden hebben ik en een collega de medisch wereld achter de schermen meegemaakt, wat bijzonder interessant was. Tijdens het werk praatten we met medewerkers over wat er allemaal gedaan werd. In de vitrinekasten konden we de bekende potten met inhoud bewonderen met uitleg van medewerkers. Na mijn militaire dienst heb ik meegeholpen met de inrichting van de laatste etages en weer verdere aanpassingen en onderhoud in het gebouw tot ik met mijn toenmalige voorman ging werken in de verdere nieuwbouw bij het Dijkzigtziekenhuis. Kortom ik heb daar de nodige voetstappen afgelegd tot 1980, toen ik weer terug was in de hoogbouw om voorbereidingen te treffen voor overschakeling naar stadsverwarming. Ik heb daar gewerkt tot het bedrijf in dat jaar failliet ging. Ik ben jaren later terug geweest in het Erasmus MC voor onderzoek en een operatie en heb alle herinneringen herbeleefd."

Ruud Kuipers: "Bij het zien van de foto dacht ik: wat ziet het er nieuw uit, maar inmiddels is het alweer 56 jaar geleden dat de Medische Faculteit in gebruik werd genomen. Met zijn 117 meter is het gebouw hoger dan de Euromast en werd op dat moment het hoogste gebouw van Nederland. Twee jaar later werd de spacetower op de Euromast gezet zodat die weer tientallen jaren vooruit kon. De Medische Faculteit is verbonden met de Erasmus Universiteit, hier worden de studenten geneeskunde opgeleid tot dokters en wetenschappers. Ook is de faculteit verbonden met het Erasmus Medisch Centrum (EMC), een van de grootste ziekenhuizen van Nederland. Op deze plek stond het inmiddels afgebroken Dijkzigt ziekenhuis genoemd naar "Villa Dijkzigt" waar ooit de redersfamilie Van Hoboken heeft gewoond. De villa staat ook op deze locatie (het

land van Hoboken) waar nu het Natuurhistorisch Museum Rotterdam is gevestigd."

Eddy Allart: "In 1980 ben ik van de HTS in Rotterdam gekomen. Ik kon nog niet in militaire dienst. Om de tijd een nuttige invulling te geven ben ik via de schoonvader van mijn broer bij Hogenboom Spijkenisse terechtgekomen. Daar kon ik meewerken aan het project Medische Faculteit. Het mooie grote witte gebouw was op dat moment al in gebruik maar de verwarmingsinstallatie was niet opgeleverd. De aannemer was failliet gegaan. Het werk was wel klaar maar de tekeningen waren nog niet op orde. Waarschijnlijk waren de tekenaars op kantoor eerder op de hoogte van het faillissement. Wij hebben alle tekeningen moeten controleren aan de hand van de werkelijkheid in het gebouw. Er was een houten keet met 2 verdiepingen gebouwd vlak voor de ingang van het ziekenhuis waar nu het Sophia kindziekenhuis staat. Dat zat toen nog aan de Gordelweg. We gingen met een tekening en een kladblok het hele gebouw door om er zeker van te kunnen zijn dat het klopte. We hadden dus toegang tot het hele gebouw. Van de kelder tot het dak. Ik kan me nog herinneren dat op het dak heel veel antennes en schotels stonden. Ook een prachtig uitzicht natuurlijk, hoger dan de Euromast. En er was bovenop het dak een hele grote lege ruimte met rondom glas. Daar zouden ze later een grote lounge/ruimte/bar/restaurant van maken voor belangrijke (buitenlandse) gasten. Volgens mij is dat tot op heden nooit gebeurd. Zonde eigenlijk..."

Jeannet Tillemans: "Van 1978 tot en met 1987 werkte ik bij de Stichting Klinische Genetica, onderdeel van de Celbiologie o.l.v. professor Galjaard. Ons werk bestond o.a. uit prenatale en postnatale diagnostiek. We hadden een leuk, hecht team op de 24e verdieping. Dat maakte het bijzonder door het mooie uitzicht en omdat we soms in de wolken zaten. We hadden ons vaak nieuwsgierig afgevraagd hoe het op het dak

zou zijn. Tot onze grote verrassing mochten we daar een keer naartoe. Ik ben degene met het witte pak, samen met al mijn collega's. (Zie foto)



Ken je dit nog? Nr. 313



Ken je dit nog? Een foto met een aantal elementen van een manifestatie in Rotterdam die een ongekende omvang had. We schrijven 1970. Wat zien we? En welke herinneringen heeft u daar aan? Of aan de plek waar deze foto genomen is, wellicht in latere jaren? We zijn benieuwd naar uw anekdotes en verhalen. Stuur ze ons zodat we ze kunnen delen met onze lezers. Stuur naar: info@deoudrotterdammer.nl of naar Redactie De Oud-Rotterdammer, Hoogeveenenweg 214, 2913 LV Nieuwerkerk aan den IJssel. Op de webstie www.deoudrotterdammer.nl is de foto beter (groter) te bekijken.



BLONK VERHUIZINGEN

ZONDER ZORGEN VERHUIZEN

- Duidelijke offerte
- Gratis verhuisdozen
- Geheel verzekerd
- In- en uitpakservice
- Demontage/montage
- Klussenservice
- Verhuisliften verhuur
- Verhuizingen binnen de gehele EU
- Senioren-verhuizingen met zorg en aandacht

10% korting

U kunt al verhuizen vanaf € 295,-

ONTRUIJEN VAN WONINGEN EN BEDRIJFSPANDEN

bij o.a. verhuizing, overlijden of kleiner gaan wonen.
Wij verzorgen voor u:

- Bezemschoon-oplevering van de woning
- Woning en/of het bedrijfspand wordt in de staat van oplevering gebracht naar de eisen van de woningstichting familie / makelaar
- Wij verwijderen de gehele restboedel zoals laminaat/vloerbedekking etc.

BEL VOOR EEN VRIJBLIJVENDE OFFERTE TEL. 010 - 218 82 05 OF WWW.BLONKVERHUIZINGEN.NL

VOOR EEN GOED PASSEND KUNSTGEBIT

“Hogadent”

- HET BESTE KUNST -OF KLIKGEBIT HAAL JE BIJ HOGADENT (bij een nieuw kunstgebit betaald U deze maand de HELFT van de eigen BIJDRAGE!)
- WIJ REPAREREN WEER KUNSTGEBITTEN, NA TELEFONISCHE AFSpraak
- ONZE ERVAREN TANDARTS GUUS GARRITSEN NEEMT DEZE MAAND NOG PATIENTEN AAN VOOR REGULIERE TANDHEELKUNDE
- GRATIS PARKEREN

REPARATIES KLAAR TERWIJL U WACHT !!!
 Wij zijn te vinden achter het Prinsenplein in IJsselmonde

Hogadent
 Taselaarstraat 11, 3078 VM Rotterdam
 Tel. 010-483 03 72

Maandag t/m donderdag 9.00 - 17.00 uur,
 vrijdag gesloten
 Website: www.hogadent.nl

DESCENDRE

Meubelstoffeerderij & Stoelenvlechterij

Ambachtelijke meubelstoffeerderij
 Al generaties lang stofferen wij alle soorten meubelen. Van klassiek tot modern van o.a Artifort, Leolux, Gisp en Gelderland. Wij stofferen auto's, campers, caravans en andere gespecialiseerde projecten zoals scheepsstoffering.

Antiek restauratie, meubelspuitij, logerij
 Wij restaureren alle soorten kasten, tafels en stoelen. Tevens lijmen en verstevigen van al uw meubelen, houtworm verwijderen is ook geen probleem of bent u uitgekeken op de kleur van uw interieur? Laat het overpuiten in iedere gewenste kleur of laat het logen.

Stoelenvlechterij
 Ook wel genaamd stoelenmatten is een ambachtelijke beroep dat wij al generaties lang uitvoeren. Wij voorzien uw meubelen opnieuw van een biezen, rieten, gaatjes of vlecht mat dit wordt geheel met de hand gemaakt. Ook voor het maken van o.a rotan, zee gras, loyd loom, papercord en webbing meubelen.

- Vrijblijvende offerte, ook aan huis
- Altijd 3 jaar garantie
- Gratis halen en bezorgen
- Gratis vervangende meubels
- 55+ korting



Doorgezakte banken of fauteuils? Wij vervangen de vullingen!

Rotterdam
 IJsselclubstraat 68
 3061 GV Rotterdam
 010-4145808

 Voor de Alblasserwaard/
 Drechtsteden kunt u ook
 bellen met 078-6916684



“Bezoek onze showroom en laat u uitgebreid persoonlijk adviseren.”

Openingstijden:

Dinsdag t/m vrijdag van 10.00 tot 16.00 uur

Zaterdag van 10.00 tot 15.00 uur

Let op: gratis parkeren voor de deur!

Het welzijns wardenhuis.

Van alle gemakken voorzien

Schinkelse Baan 6
 2908 LE Capelle a/d IJssel
 T: 010 - 76 00 122
 E: info@welzijnswardenhuis.nl
www.welzijnswardenhuis.nl



v.a.
€ 2310,-

Fitform sta-op relaxfauteuil

- ✓ inclusief elektrische sta-op en relax/kantelverstelling;
- ✓ 100% voor u op maat gemaakt
- ✓ leverbaar in diverse bekledingsoorten en kleuren.

4-wiel scootmobiel Mercurius

Zeer comfortabele scootmobiel:

- ✓ digitaal scherm met kilometerteller;
- ✓ zeer wendbaar;
- ✓ gebruikersgewicht: t/m 150 kg;
- ✓ zeer goede vering.

Snelheid: 15 km/u
Actieradius: ca. 45 km
✓

van
~~€ 4425,-~~
voor
€ 3990,-





Rollator Server

Stijlvolle lichtgewicht rollator

- ✓ eenvoudig in te klappen;
- ✓ speciaal gevormde handgrepen;
- ✓ betrouwbare en licht te bedienen remmen;
- ✓ zeer wendbaar met kleine draaicirkel;
- ✓ stabiel en comfortabel.

NU:
 € 339,-



Op deze servicepagina zullen we u elke twee weken informeren over de (financiële, fiscale en juridische) vragen die opkomen bij het ouder worden en vooral over zaken die spelen rondom erfenissen en de afwikkeling van nalatenschappen.

Uit de praktijk

We komen in de voorbereiding van testamenten en bij afwikkeling van nalatenschappen veel verschillende situaties tegen. Maar die waar een of meerdere kinderen een bijstandsuitkering ontvangen, blijven we lastig vinden. Dat zit er met name in dat juist mensen die een nalatenschap het beste kunnen gebruiken, hiervan meestal het minste overhouden. Dat zit zo: volgens de Participatiewet die de bijstand regelt moet een bijstandsgerechtigde er zelf alles aan doen om in het eigen levensonderhoud te voorzien. Is er te veel vermogen dan moet hij/zij eerst het bedrag boven de vrijstelling 'opeten'. Een nalatenschap is vermogen en ook al wordt er nog niets ontvangen bij overlijden van de eerste ouder, bestaat er wel een niet-opeisbare vordering. Overlijdt daarna de tweede ouder of wordt de vordering om andere reden opeisbaar, dan mag de gemeente die de bijstandsuitkering verzorgt, dat wat sinds het overlijden van de eerste ouder aan bijstand is ontvangen terugvorderen. Houdt de bijstandsgerechtigde dan nog wat over van de nalatenschap dan moet hij/zij daar weer op interen tot het vrijgestelde bedrag (€7575 voor een alleenstaande in 2024, gezinnen het dubbele). We snappen dat een bijstandsuitkering wordt betaald met maatschappelijk geld, maar juist als iemand pech heeft, is een extraatje zeer welkom. Manieren om de bijstand te 'omzeilen' zijn er vrijwel niet of geven andere complicaties. Wat dat betreft is er met testamenten niet veel mogelijk. Wel staan steeds meer gemeenten een jaarlijkse schenking van maximaal €1200 toe zonder op de uitkering te korten. Ook horen we steeds vaker dat er gemeenten zijn die niet zo ver in de tijd terugvorderen.

Voor meer informatie:

Akto



Mr. Nicole C. Goud en Nico van Scheijndel
Tel: 010 3130823 of
e-mail: info@akto.nu
www.akto.nu

Het nut van een levenstestament



Mijn man voelt en merkt dat de laatste tijd zijn geheugen minder wordt en is met mij het gesprek over een levenstestament aangegaan. Ik heb zo mijn twijfels, want is zo'n volmacht nou wel zo nuttig?

U merkt terecht op dat het levenstestament eigenlijk gelijk is aan het geven van een volmacht aan een vertrouwd persoon. Of eigenlijk zijn het meestal twee volmachten: een algemene volmacht (ook wel financiële volmacht genoemd) en een medische volmacht. Met de algemene volmacht geeft de volmachtgever de gevolmachtigde het recht om namens de volmachtgever diens belangen te behartigen. U moet daarbij denken aan het beheren van bankrekeningen, doen van aangifte inkomstenbelasting, het aanvaarden of verwerpen van erfenissen of schenkingen en het kopen of verkopen van een woning. Maar ook



bijvoorbeeld belangenbehartiging bij letselschade of arbeidsgeschil horen daarbij.

Met de medische volmacht geeft de volmachtgever de gevolmachtigde het recht om besluiten te nemen namens de volmachtgever op medisch gebied. U mag daarbij denken aan het starten of staken van een behandeling of het verzoek om euthanasie. Dat klinkt eenvoudig, in de praktijk is het dat meestal niet.

Bij zowel de algemene als de medische volmacht geldt dat het papieren documenten zijn en daarmee hebben we direct de beperkingen te pakken.

Want wanneer u als gevolmachtigde voor de volmachtgever/uw man telefonisch iets wilt regelen, moet de partij aan de andere kant van de lijn wel weten dat u de gevolmachtigde bent en dat kunt u alleen aantonen met het papieren document. Met alleen de volmacht bent u er dus niet. Ook als echtgenote moet u meer uit de kast halen om de belangen van uw man te kunnen behartigen.

En toch, wanneer u eenmaal bekend bent als de gevolmachtigde, dan is het hebben van de volmacht wel zo handig. Zonder volmacht kan bij bijvoorbeeld de verkoop van de woning

wel een bewindvoerder aangevraagd worden bij de rechtbank, maar dat kost tijd en moeite. Met de volmacht kunt u (afhankelijk van de bepalingen in de volmacht) meestal direct aan de slag. Is een levenstestament zinvol? Dat weten we nooit van tevoren. Maar net als bij verzekeringen is het zo dat je deze afsluit in de hoop ze niet nodig te hebben. Echter, als dat wel het geval is, dan bewijzen de verzekering én het levenstestament hun dienst. Het is verder van belang om te weten dat de algemene volmacht in ieder geval notarieel moet worden vastgelegd; de medische volmacht mag onderhands. Neemt u de medische volmacht op in het levenstestament dan is ons advies om de niet-behandel- en euthanasieverklaring in externe documenten vast te leggen. U kunt ze dan gemakkelijk aanpassen en het neemt wel zo handig mee.

Heeft u vragen over het levenstestament, maak dan eens een afspraak voor een van onze gratis en vrijblijvende erfcoach-sprekken. Of maak een afspraak op kantoor. Bel hiervoor: 0103130823 of mail naar: info@akto.nu.



Wel of niet aanvaarden

De notaris die de verklaring van erfrecht opstelt, stuurt aan de erfgenamen een brief met de vraag óf en hoe zij willen aanvaarden. De keuze is dan zuiver of beneficiair aanvaarden of verwerpen. De notaris moet zich ervan vergewissen dat u zelf aangeeft wat u wilt. De notaris moet daarom weten of de handtekening op het formulier waarin u dit aangeeft uw handtekening is. Dit kan bij deze notaris of u kunt deze handtekening laten legaliseren bij een andere notaris. Bij de notaris die de verklaring van erfrecht opstelt, is het meestal gratis, bij andere notarissen moet u een bedrag betalen; vraag vooraf hoeveel.

Automatisch beneficiair aanvaarden

Is een minderjarig kind erfgenaam (en dat komt 9.000 keer per jaar voor) dan speelt de rechter een rol bij het aanvaarden van de nalatenschap. Is bijvoorbeeld de verwachting dat er meer schulden dan bezittingen zijn dan moet dit met een boedelbeschrijving aangetoond worden, zodat de



rechter kan beoordelen of het in het belang is van het minderjarige kind om de nalatenschap te verwerpen. Lukt het niet om die boedelbeschrijving binnen drie maanden te leveren of verstrijken om een andere reden drie maanden zonder dat er aanvaard of verworpen is, dan aanvaardt een minderjarig kind (voor zijn eigen bescherming) van rechtswege automatisch beneficiair. De nalatenschap moet dan volgens de regels van een vereffening worden afgewikkeld. Kunnen de kosten van de vereffening niet uit de nalatenschap betaald worden, dan moeten die door de wettelijke vertegenwoordigers van het kind/de erfgenamen worden gedragen.

Inbrengen van schenkingen

Volgens de wetswijziging in 2003 hoeven schenkingen aan kinderen die

tijdens het leven zijn gedaan niet te worden ingebracht bij de nalatenschap. Dit betekent dat deze schenkingen niet hoeven worden opgeteld bij datgene dat de overledene nalaat. Schenken ouders niet gelijkelijk aan hun kinderen en willen ze dit bij het overlijden rechtzetten, dan hebben ze daarvoor twee mogelijkheden. Of ze maken een overeenkomst van de schenking waarin ze opnemen dat de schenking moet worden ingebracht bij de nalatenschap. Of ze nemen in het testament op dat schenkingen juist wel moeten worden ingebracht. De laatste mogelijkheid is geschikt voor schenkingen waar geen overeenkomst van is opgesteld. Op die manier verkrijgen alle kinderen – weliswaar op verschillende momenten – toch weer evenveel.



Wel vergoede medicatie

Sommige medicatie die de arts voorschrijft, wordt niet vergoed door de zorgverzekeraar. Maar de arts weet dat vaak niet. Betaalt u liever niet voor uw medicatie, vraag dan de arts te onderzoeken (via de apotheek) of de zorgverzekeraar het voorgeschreven medicijn wel vergoedt als het van een andere leverancier is.

Bezwaar tegen de WOZ

Bent u erfgenaam van een woning geworden en is de WOZ-waarde veel hoger dan de verkoopwaarde van de woning, vraag dan als nieuwe belanghebbende een nieuwe beschikking aan en maak vervolgens bezwaar. U hoeft zich daarmee niet aan de zes weken bezwaartermijn te houden die de overledene had.



'Dansen is plezier voor twee!'

**Zondagmiddag. Met bus 37 van de Dan-
testraat naar eindpunt 2de Rosestraat
en dan het stukje Beijerlandse laan
teruglopen tot aan de hoek Gronin-
gerstraat. Op die hoek, tweede etage
boven cafe (als ik mij niet vergis) Van
Dijk naar dansschool Marcel Silvius.
Stijldansen. En stijl had het.**



In die tijd moest je maar niet verschijnen in T-shirt of trui. Colbertje met stropdas of vlinderstrik was het kledingvoorschrift. De muziek waar je op leerde dansen was meestal van een ballroom-orkest, zoals Victor Silvester of Werner Müller. Maar ook het toen wat modernere genre kwam aan bod. DSC (Dutch Swing College band) Papa Bue's Viking Jazzband of hits van Connie Francis en Petula Clark.

Medal Test

De sfeer was heel goed: Mijnheer Silvius lette er goed op, dat leerlingen die al wat vaardiger waren, ook de nog wat minder bedreven leerlingen ten dans vroegen. Zo ging je van de 'beginners' geleidelijk aan door naar de gevorderden. Het seizoen werd afgesloten met de zogenaamde 'Medal Test'. Een collega-jurylid van de bond van dansleraren kwam dan eens per jaar een test afnemen en wie wilde kon bij elke Medal Test pogen het volgende speldje te bemachtigen. Brons, brons met ster, zilver, zilver met ster, goud en goud met ster. Het heeft mij zo'n vijf seizoenen gekost om die felbegeerde goud-met-ster te bemachtigen. De dansles was zo leuk, dat ik na mijn eigen

lesuur 'nabeleef' om te assisteren in de volgende lesgroep. Meestal waren er heren (wij spraken niet van jongens of mannen) tekort en om ook alle dames-leerlingen zoveel mogelijk op de dansvloer te kunnen laten komen, waren er vrijwilligers-assistenten. In 1964 kreeg ik een spontane beloning voor het assisteren. Niet van Marcel Silvius. Dat hoefde ook niet, want een uurtje extra in de dansschool is op zich al een beloning. Maar als assistent leerde ik Grada kennen en zij danste al vrij goed. Wij spraken af op zondagavond naar het vrijdansen te komen en deden dat steeds vaker. Die afspraken leidden tot verkering en later ons huwelijk. Met recht hadden de dansleraren destijds al slogan: 'Dansen is plezier voort twee!' Grappig toeval is, dat De Oud-Rotterdammer de oproep om iets te schrijven over dansles, deed met als planning om daar iets over te publiceren in de uitgave van 16 april. Dat is precies de datum, waarop wij dan 53 jaar getrouwd zijn!

Frans Elders
eldersfrans4@gmail.com

Dansen leidde tot trouwerij



Hoe toevallig kan het zijn? Tijdens een stedentripje naar Parijs kom ik twee vrouwen tegen die bleken te dansen bij Le Grand Consul op de Hillevliet.

Ze haalde mij over eens een keer te komen kijken en dat heb ik gedaan. Geweldig gezellige dansschool waar ik me gelijk aangemeld heb voor dansles.

Aangezien er meer vrouwen dan mannen dansten was een partner vinden geen probleem. Zo heb ik mijn echtgenote gevonden en volgens de dansleraar Jos waren wij het eerste stel dat ook vanuit de dansschool is getrouwd!

Cleton

Toen ik mijn ouders vertelde dat ik dansles ging nemen hoorde ik dat Le Grand Consul vroeger (jaren '40 - '70) Dansschool Cleton heette. Bij Cleton bleek mijn moeder mijn vader te hebben ontmoet en eerder ook mijn tante daar mijn oom heeft gevonden.

Helaas bestaat de dansschool aan de Hillevliet allang niet meer maar ik heb er tot en met Goud-Ster en Latin-specialisatie geleest en heb nog steeds dierbare herinneringen aan die jaren. De foto's bij dit verhaaltje zijn uit 1963.

Willem van Ekelenburg
willemve@hotmail.com



'Bij het dansen leerde ik mijn vrouw kennen'

Dansles in Rotterdam was een hele mooie periode in mijn leven. Mijn jeugdvriend Frans Storm uit de Haarlemmerstraat vroeg of ik ook zin had om op dansles te gaan bij Bert en Len de Klerk aan de Katshoek. Het was 1963 en ik was 16 jaar. Toen we ons gingen aanmelden, wist ik niet dat ik daar tien leuke en gezellige jaren en een leuke vrouw aan over zou houden.

Ik heb alle dansen met heel veel plezier gedaan, van ballroom tot Zuidamerikaans en zelfs tot de wedstrijdklasse. Samen met mijn danspartner Gerda Hol en later met Eef (achternaam ben ik kwijt). Met Gerda Hol ben ik zelfs kampioen geworden in 1968 in zalencentrum Palace in de Zomerhofstraat, met een mooie beker als prijs. Mijn vrouw Sjaan Geleijnse heeft er acht jaar gedanst en die heb ik er leren kennen. Bij het vrij dansen op zaterdag en zondagavonden en bij het

assisteren wanneer er meer meisjes dan jongens waren. Ze zag er altijd goed verzorgd uit en had een leuk koppie. Via vriendinnen van Sjaan hoorde ik dat ze jarig was en ben gelijk een pakje Stuyvesant gaan kopen, wat ze wel op prijs stelde. In die tijd kregen we een beetje verkering. Dat was in 1970. Ik ben nooit met Sjaan gaan dansen met lessen omdat ik vier jaar ouder was en verder met lessen. Natuurlijk wel samen vrij dansen en assisteren bij haar lessen.



Ik kan het hier niet te lang maken, maar ik zou er een boek over kunnen schrijven. Alle leskaarten, certificaten, prospectussen en zovoorts vanaf 1963 hebben we bewaard omdat het zo'n mooie periode was. Intussen zijn we 51 jaar getrouwd.

Plus drie jaar verkering is 54 jaar samen. Wat een onvergetelijke tijd!

Joop Op den Kelder
sjaanenjoop60@hotmail.com



Dansles boven bioscoop Rex

Het was 1963, de 'Sixties' waren nog niet echt begonnen. De dansscholen hadden nog Franse namen zoals Meyer & Fils. in februari was ik 17 jaar geworden en dat een middelbare scholier toen op dansles ging, was vanzelfsprekend.

Omdat ik op een katholieke jongensschool zat, het St. Franciscus College aan de Beukelsdijk, geleid door paters Franciscanen, kwam als geschikte dansopleiding Meuniers Frères in aanmerking, een dansacademie gevestigd aan de 1e Middellandstraat, naast de ingang van het Rex-theater. In dit roemruchte theater kon je toen cowboy- en historische vechtfilms zien. De danszaal zelf bevond zich op de eerste etage pal achter de gevel waar het toen nog handmatig beschilderde reclamebord voor de toen in Rex draaiende film. Meuniers Frères had speciaal voor de katholieke middelbare scholieren, afkomstig van de jongensscholen St. Franciscus College en Thomas More-college en de meisjesscholen met de welluidende namen Maria Virgo en Stella Matutina op vrijdag- en woensdagavond een danscursus.

Korrels kaarsvet

Op die avonden, kregen 70 jongens en meisjes hun dansles. De dansleraar (meneer Meunier?) en zijn assistente deden de passen voor; de jongens en meisjes stonden gegroepeerd aan beide zijden van de zaal en bij het begin moesten de jongens een dame kiezen. Meneer Meunier strooide onder het dansen regelmatig korrels kaarsvet gestrooid zodat de parketvloer in goede staat bleef. Omdat er vaak een overschot aan meisjes (= een tekort aan jongens) was, mochten een paar die op vrij-



dag les hadden ook gratis op woensdag komen. Ik heb nog steeds drie groepsfoto's in zwart-wit; vele gezichten kan ik me nog goed herinneren, namen niet, behalve die van klasgenoten. Het was toen nog normaal om een stropdas en een colbert te dragen. Van de dansen die ik geleerd heb weet ik nog weinig, natuurlijk waren er de quick step, de engelse wals en de cha-cha-cha die we leerden we op Cliff Richards "Maria no mas". Van de opgedane kennis heb ik gebruik kunnen maken in schoolfeestjes en in dansavonden in gebouw Palace.

Wim Egberts
egbertw@xs4all.nl



Parkeren in het park

Gelet op mijn omvang zou ik nu zeggen dat ik dansen leerde in de automatiek maar het tegendeel is waar. Het jeugdhuis Piet Hein aan de Voorhaven 57 verzorgde onder leiding van de heer Van Gool en zijn frêle assistente elke week dansles voor verschillende groepen. Met mijn leeftijdgenoten dansten we door de beginners, gevorderde en vergevorderde klassen, hetgeen uiteindelijk resulteerde in een danswedstrijd waar ik met mijn vaste partner Corrie zevende werd.

De andere paren van ons jeugdhuis gingen ons voor. De enige beker die ik ooit won heeft nog jaren in de prijzenkast boven het aquarium in de centrale hal gestaan. Gezamenlijk gingen we dansen bij Pierre Zom, gevestigd op de hoek van de Nieuwe Binnenweg - 's-Gravendijkwal. Het was daar niet altijd even leuk omdat het dansen op een slowfox wel eens werd onderbroken door een stampvoetende heer Zom die zoenende paartjes verzocht om te gaan parkeren in het park, waarna hij de verlichting ontstak.

Heerlijk slijpen

Een alternatief was dansschool De Groot in de Coolsestraat. In het zaaltje waar mijn ouders hun koperen bruiloft vierde, had hij een dansschool waar het op zondagavond vrij dansen was. Mandy my dear van The Cats vond ik een vervelend

nummer maar je kon er heerlijk op slijpen zonder gestoord te worden door de priemende blikken van de leraar. De indruk kan ontstaan dat het in mijn jeugd alleen maar stijldansen was.

Ouderwets

Op de zaterdagavond was er bij Piet Hein altijd een dansavond waarin bandjes zoals The Fab, Bandits en de Djet soul formation optraden om de volgende dag, na de zondagsschool van het christelijk jeugdhuis, te gaan volksdansen. Stijldansen is in de ogen van nu een volkomen ouderwets vermaak, maar ik bewaar er de mooiste herinneringen aan, evenals aan de snacks na afloop uit de muur van Van der Helm aan de Schiedamseweg.

Huib Schouten
huibschouten@hotmail.com

Dansen in grote woonkamers

Wat een heerlijke, blije tijd was dat seizoen: herfst 1958- winter 1959. Samen met een leuk groepje klasgenoten bestaande uit (vooral) meisjes van het Erasmiaans Gymnasium, klas 2B, en een aanvullend aantal jongens van het Calandlyceum werd ik door een van de organiserende moeders opgegeven bij Dansschool Corn. J. Van Beek in Rotterdam-Centrum.

Daar leerden we niet alleen de bekende ballroom-dansen, maar ook op het gebied van 'dansetiquette' werden we, waar nodig, op een stijlvolle manier geschoold. "Goed dansonderwijs in beschaafde kring is verdelend voor het karakter

en bevordert de vrije omgang in gezelschap", was het motto. Kom daar nu nog maar eens om!

Feestje

De danslessen kregen we niet alleen in de dansschool van mijnheer Van Beek, maar ook bij sommige ouders aan huis. De Heemraadsingel en sommige huizen in Hillegersberg boden grote woonkamers voor dit doel. De gastvrije moeders genoten van onze aanwezigheid. Het leek soms wel een feestje en het verslepen van de meubels werd daardoor beloond.

Boekje

Om ook na de lessen het geleerde nog eens door te kunnen nemen kreeg iedere leerling bij de danscursus het boekje 'De Moderne Dansen', wat ik tot op de dag van vandaag met veel plezier bekijk. Zie de bijgevoegde foto. - Het is jammer, dat er tegenwoordig nog maar zo weinig dansscholen zijn.

Henny Mazee -Koenders
henny.koenders@t-mobilethuis.nl



Een aardig meisje

Het zal ongeveer begin 1967 zijn geweest dat ik op een zondagavond na de danslessen bij het vrij dansen van dansschool Freddy de Groot in gebouw SPES aan de Dordtsestraatweg in Rotterdam Zuid na een paar dansjes een leuk meisje zag dansen en dacht: "Daar wil ik straks ook wel eens mee dansen".

Natuurlijk heb ik gekeken waar ze ging zitten, nou dat was een aardig eindje, helemaal aan het eind van de dansvloer zat ze met een vriendin, schuin tegenover de hoek waar ik zat. Dus bij de eerste klanken van de muziek liep ik snel naar die hoek en kon ik haar om een dans vragen.

Vervolgafpraakje

Tijdens het dansen hebben wij ons aan elkaar



voorgesteld en rest van die avond bleef ik met haar dansen en een paar drankjes drinken, tot het einde werd afgekondigd en wij naar de garderobe liepen. De dansleraar de heer De Raay vroeg aan mij: "Jan breng jij die dames naar huis?" Waarop zij zei: "Maybe Yes, Maybe No." Dus zei ik "laat het maar Yes zijn" en heb ik Marry, zo heet zij, met de vriendin die ik eerst even thuis heb gebracht, naar huis gebracht en daar hebben we nog wel een uurtje zitten praten en een vervolgafpraakje gemaakt, waarna er nog vele volgden. Het heeft nog wel een tijdje geduurd voordat ze er zeker van was om met mij verder door het leven te gaan maar we zijn nu al meer als 52 jaar getrouwd.

Jan Witkamp
jawitax46@gmail.com

Dansen in de gymzaal

Mijn allereerste passen op de dansvloer waren, in de vijftiger jaren, op de vloer van de gymzaal bij onze school. De ULO aan de Kastanjedaal in Vreewijk. Op zaterdagmiddag, na de lessen 's ochtends, kregen we dansles van de heer Silvius, een bekende dansleraar op Zuid, met zijn dansschool boven het Colosseumtheater aan de Beijerlandseleen.



De lessen in de ochtend waren al bijzonder, want iedereen die na afloop naar de dansles ging, was natuurlijk op z'n paasbest aangekleed. In de gymzaal aangekomen werden er eerst de nodige regels verteld: netjes in het pak, geen kauwgom, geen geruzie enzovoorts. Dan werden de leerlingen gesplitst, jongens aan de ene kant van de zaal en de meisjes aan de andere. Na de nodige instructies, over de houding en de eerste passen, moesten de jongens, aan de overkant een meisje uitzoeken, als partner. Een heel geren en gedoe natuurlijk, want toen waren er al voorkeuren. En net zoals met gym, bleven er altijd wat meisjes als laatste gekozen worden. Als iedereen op de vloer stond in de juiste houding, ging de muziek aan en konden we beginnen. Met deze lessen is mijn liefde voor het dansen begonnen. De Quick step, Engelse wals, Weense wals en tango waren de basis voor de latere dansavonden, bijvoorbeeld bij de personeelsvereniging. Daar was er elk jaar een feestavond met diverse artiesten en bal na, waar ik natuurlijk mijn hart kon ophalen. Toen mijn ouders naar Zuidwijk verhuisden, dat toen nog

grotendeels in aanbouw was, kwam er tot mijn grote verrassing een dansschool op de Hijkerfeld. Dansschool Ans van de Heuvel. Voor vele oud Zuidwijkers een bekende naam. Hier heb ik mij, met mijn broer, weer ingeschreven voor vervollessen, Cha Cha Cha en Jive. Wat een gezellige tijd hadden we daar met alle bals-en dansavondjes. We hadden een leuke groep vrienden, die buiten de dansles om, ook nog weleens met elkaar uitging. Als afsluiting voor het beroemde speldje gedanst en brons gehaald. In de latere jaren ook nog weleens gedanst, maar niet meer zoveel. Ik had toen andere dingen te doen: trouwen, kinderen enz. Maar als ik de kans kreeg, gingen de voetjes nog weleens van de vloer. Als je bekende dansmuziek hoort, komen de passen als vanzelf terug en denk ik met veel plezier terug aan die beginpassen op de stroeve gymvloer.

Elly van Houte-Vogel
hjvanhoute@upcmail.nl

Een boos briefje

Als keurig Katholiek opgevoed jongetje trad ik in de voetsporen van mijn oudste zus en broer en mocht bij Meunier Frères boven de bioscoop Rex aan de Eerste Middellandstraat dansles gaan nemen. In die tijd vertoonde Rex veel cowboyfilms die ik zo nu en dan al had kunnen zien door me ouder voor te doen, dus ik kende de locatie. De heer en mevrouw Mulder zagen er altijd onberispelijk gekleed uit. Hij droeg altijd zwarte lakschoenen, zij een soort chique galajurk.



Aan de ene kant van het zaaltje stonden de stoelen voor de meisjes en er tegenover aan de andere kant van de ruimte die van de jongens. Als we iets hadden geleerd mochten we een meisje met een kleine buiging hoffelijk uitnodigen om dit in de praktijk te brengen. Later, na mijn diensttijd bij de Koninklijke Marine in Nieuw Guinea en na terugkeer in Nederland (repat werd dit in Marine kringen genoemd) ging ik tijdens de weekends met mijn vrienden de stad in waar we in de dansscholen van Wuijster in het Oude Noorden of bij Mulders & Fils aan de Westersingel terecht kwamen.

Paradepas

Een leuke anekdote was de opmerking tegen mijn vriend van de heer Wuijster tijdens een Engelse wals dat hij niet bezig was met de paradepas, waarop mijn vriend die toen net zijn dienstplicht vervulde ad rem pareerde met de opmerking

dat ie dan gelijk zou bijtekenen. Bij Mulders & Fils ontmoette ik mijn latere vrouw. Die na afloop van zo'n avond in de zak van haar jas een handgeschreven briefje vond waarvan de tekst er niet om loog en die haar voor alles dat lelijk was uitmaakte. Ik was toen blijkbaar nogal in trek. En mijn keuze voor een ander bij de anonieme afzender viel blijkbaar verkeerd.

Ton Stoffels
dorpgoelop@gmail.com

Stormloop naar de meisjes

In 1962 ging ik op dansles bij dansschool Wuijster. De lessen werden gegeven in het gebouw De Enk, vlakbij de tennisbanen. Ik kan me herinneren dat bij het begin van de les de jongens aan de ene kant van de zaal zaten en de meisjes dus aan de andere kant.

Als het teken gegeven werd "De jongens vragen een meisje" (of was het "de heren vragen een dame"?), dan ontstond er een stormloop. We gleden over de vloer en botsten soms op de tafeltjes. Het was de bedoeling dat je een meisje

aankeek en met een hoofdknik haar uitnodigde jouw partner te zijn. Maar ja, als een jongen haar niet beviel keek ze gauw de andere kant op. Sommige jongens, die niet de hun gewenste partner hadden gevonden, dropen teleurgesteld af naar de bar. Maar dan hadden ze buiten de heer Wuijster gerekend die hun persoonlijk kwam ophalen en hen nog alsnog koppelde desnoods aan zijn vrouw of dochter, die ook lesgeven.

Nog spannender

Zo mogelijk nog spannender was het wanneer de rollen werden omgedraaid: "De meisjes vragen de jongens". Ja, daar zat je dan in de hoop maar gevraagd te worden Want ja, als je achterbleef was dat zeker niet goed voor je ego of zelfvertrouwen. Ik wist van mezelf dat ik niet de meest aantrekkelijke jongen was en vreesde met grote vreze. En ja hoor, zo eindigde ik in de armen van mevrouw Wuijster.

Overigens heb ik met veel plezier de lessen gevolgd.

Theo van Leest
t.m.vanleest@gmail.com



De Collin blues bij Wuijster

Dansles kreeg ik bij Wuijster in de Hammerstraat in Rotterdam. Zover ik weet was het ook een Katholieke dansschool, want onze ouders wilden wel graag dat wij ook met een katholieke jongen zouden trouwen. Helaas is dat met niemand in ons gezin zo gelopen.

Wij mochten thuis met 16 jaar naar dansles, mijn oudere zus (en broer?) zaten er al een tijd en mijn oudste zus heeft aan wedstrijddansen gedaan met John Lorwa, als ik het goed heb.

Zelf ging ik met 16 jaar vanaf Overschie met een vriendin Thea.... met de bus en later de brommer naar de Hammerstraat. Op zondagmiddag was onze dansles. Mevrouw Wuijster was best wel statisch, flinke bos haar, stijf in de lak en je mocht beslist niet slijpen. Mooie muziek uit die tijd, via een pick-up met platen. Mevrouw Wuijster was best wel een forse vrouw en mijnheer Wuijster, stukken aardiger dan zijn vrouw, was een klein mannetje. Ze hebben zelf ooit een dans bedacht: The Collin blues, als ik het goed schrijf tenminste, en als ik die bepaalde muziek hoor dan weet ik precies: Dat is een Collin blues.

Kerstbal

Uren hebben wij, met nog wel een stel andere jongens en meiden, daar de zondagmiddagen doorgebracht en later toen wij zelf gevorderden waren gingen we vaak om te helpen. Op woensdagavond gingen we ook altijd, volgens mij was dat "vrij dansen". Zo erg dat mijn vader wel eens



zei: "Zullen we je bed ook maar bij Wuijster zetten". Ik heb zelfs nog een tijdje verkering gehad met een John de Boer, die kon echt fantastisch goed dansen, maar dat ging later wel weer uit. Het kerstbal was echt wel te gek, en werd behoorlijk laat, maar de vader van Thea of andere vriendin heeft ons gehaald met de auto en veilig thuis gebracht. Jammer genoeg weet ik niet veel namen meer, maar het waren een paar fantastische leuke jaren en kan best zijn dat het "vrij dansen" op een zondag was.

Engelien van Ewijk-Laurens
laurens.engelien@gmail.com>

Er Lekker :öp uit



Word lid van de BuurtPas!



De BuurtPas van Laurens biedt honderden euro's voordeel én gemak voor iedereen die langer zelfstandig thuis wil blijven wonen.

- ✓ Vanaf € 6,50 per maaltijd uit of thuis eten
- ✓ 15% korting op uw aanvullende zorgverzekering van VGZ
- ✓ Hoge kortingen op diensten aan huis zoals kapper, pedicure of klussen
- ✓ Honderden euro's besparen op uw e-bike of driewiel fiets
- ✓ Kortingen tot 70% op uitjes, musea, horeca of overnachtingen
- ✓ Gezellig mee op onze Ledendagen
- ✓ Gratis hulpmiddelen lenen
- ✓ U ontvangt 10% korting in onze Vegro zorgwinkel

Kijk op buurtpas.nl voor een volledig overzicht van onze partners.

Buurtpas
Daar heb je plezier van!



GRATIS fotoboek voor uw foto's

Voor slechts € 22,75 bent u een jaar lid en bespaart u tot honderden euro's. Meld u nu aan en ontvang GRATIS een fotoboekje voor uw mooiste foto's. Scan deze QR-code bel 010 - 332 31 00 of ga naar buurtpas.nl/lidworden.



laurens

• Er op uit! Kalender • Verm

Per touringcar en schip naar FutureLand

De Rotterdamse haven komt tot leven tijdens een avontuurlijke tocht op zondag 28 april. Per luxe touringcar rijdt u vanuit Rotterdam naar de Merwehaven, Waalhaven, Eemhaven, Botlek, Europoort en de Maasvlakte. In ruim 40 kilometer beleeft u bijna 100 jaar havengeschiedenis. Maar u ziet ook de Rotterdamse haven van morgen en overmorgen. Want voor een rooskleurige toekomst is ruimte nodig. Een havenuitbreiding in de Noordzee was het resultaat van de voortdurende Rotterdamse expansiedrift. Op ruim 40 kilometer vanaf het centrum van Rotterdam sta je op Maasvlakte 2 nu oog in oog met de toekomst. De dag start in Port Pavilion, dé plek waar bewoners en bezoekers van de havenstad informatie en inspiratie vinden om de haven in te gaan en écht te leren kennen. De elf meter lange fotomaquette met interactieve projectie geeft je alvast een voorproefje van wat er tijdens deze dagtocht komen gaat. Daarna loop je in tien minuten naar het Willemsplein aan de voet van de Erasmusbrug. Per luxe touringcar reis je dwars door de haven naar informatiecentrum FutureLand op Maasvlakte 2. Vanuit FutureLand maakt u een rondvaart van een uur en beleeft u de modernste haven van Europa vanaf het water. Vaar vlak onder de hoogste containerkranen door, kom de allergrootste containerschepen tegen en passeer kolossale kademuuren. Aan boord vertelt een deskundige FutureLand-voorlichter alles wat u altijd al wilde weten over de modernste haven en slimste haven van Europa. Kunt u niet op 28 april? De tocht vindt ook plaats op zaterdag 22 juni, zondag 21 juli, zaterdag 27 juli en zondag 25 augustus. Zie ook elders op deze pagina voor meer informatie.

De man van La Mancha in Nieuwe Luxor

In het Nieuwe Luxor theater in Rotterdam is in mei elf dagen achtereenvolgens de musical De man van La Mancha te zien. De man van La Mancha is een rijke en originele musical over de wonderlijke wereld van idealist Don Quichot, gespeeld door Huub van der Lubbe. Gebaseerd op het wereldberoemde boek van Miguel de Cervantes – een van de grote werken uit de wereldliteratuur – vertelt de musical het aanstekelijke verhaal van de ridder Don Quichot. Het ritme van de flamenco bepaalt de hartslag van deze nieuwe en eigentijdse encensering van de geliefde musicalklassieker. De middeleeuwse kerker doet in deze voorstelling meer denken aan een flamencoconcert waar mensen elkaar vinden in het vertellen van verhalen en het maken van muziek. Het verhaal van De man van La Mancha speelt zich af in een gevangenis in het Sevilla van de 16e eeuw. De Inquisitie heerst genadeloos. De dichter Cervantes wordt met zijn medewerker in de kerker geworpen tussen armzalige gevangenen, die de nieuwelingen veroordelen tot het inleveren van al zijn bezittingen. Cervantes brengt, als vorm van verdediging, het verhaal van Don Quichot tot leven: een edelman die te veel ridderromans heeft gelezen en eropuit trekt, vergezeld van zijn buurman Sancho Panza, om grootse daden te verrichten. Don Quichot geeft ons wellicht het inzicht dat de wereld niet alleen maar een plek is waar je nu eenmaal terecht komt, maar ook een plek die je kunt maken tot wat het is, met je eigen handen en gedachten. Meer informatie: zie elders op deze pagina's.



Munten, postzegels, bankbiljetten en Ansichtkaarten

Ergens slingeren nog de postzegelalbums van opa op zolder. Waar zijn de munten van pa eigenlijk gebleven? En zijn die Ansichtkaarten bestemd voor het oud papier? U bent niet de enige met vragen over een verzameling munten, postzegels, papiergeld, Ansichtkaarten of penningen. Daarom houdt Heritage Auction Europe elke woensdag een open inloopdag. Wie zijn of haar verzameling deskundig en gratis wil laten beoordelen, kan tussen 10.00 en 16.00 uur terecht bij de Heritage Auction Europe, Energieweg 7, IJsselstein, nabij Utrecht. Aansluitend is er desgewenst advies over verkoop of verzekering. Informatie: 030-6063944 of kijk op www.mpo.nl.

Goud, zilver en militaria

In de la ligt nog die gouden ketting van oma. Ergens ligt nog een potje met oude sieraden. Dat oude beeldje of die zilveren miniatuurtjes in de kast, zijn die nog wat waard? En hebben die oude onderscheidingen en militaire spulletjes nog waarde? Allemaal vragen met betrekking tot goud, zilver, kunst en curiosa of militaria. Bezoek eens onze open inloopdag, elke donderdag van 10.00 tot 16.00 uur. U bent welkom bij Heritage Auction Europe op de Energieweg 7 te IJsselstein, vlakbij Utrecht, voor een gratis en vrijblijvende taxatie. Aansluitend krijgt u desgewenst advies met betrekking tot verkoop of verzekering. Meer informatie: 030-6063944.

Kunst en curiosa

Is dat schilderij van een bekende schilder? Zouden die snuisterijtjes op zolder nog wat opbrengen op een veiling? Herkenbaar? U bent niet de enige met vragen over kunst, curiosa of andere verzamelobjecten. Vaak gekregen van familie, vrienden of zelf met zorg verzameld. Het ligt er al jaren, maar wat is het eigenlijk waard? Om die vraag te beantwoorden, houdt veilinghuis MPO in IJsselstein elke donderdag een open inloopdag. Wie deze dag zijn of haar stukken gratis en deskundig wil laten beoordelen, kan zonder afspraak tussen 10.00 en 14.00 uur terecht bij de Heritage Auction Europe, Energieweg 7 te IJsselstein

Zondag 28 april



Reis door 100 jaar havenontwikkeling naar FutureLand

Reis per luxe touringcar en rondvaartschip langs de havenontwikkeling van de afgelopen 100 naar FutureLand. Verzamelen bij Port Pavilion, Schiedamsedijk 68, 3011 EL Rotterdam. De tocht duurt tot 16.30 uur. Prijzen: Volwassenen en senioren – € 37,50 p.p.. Kinderen 4 t/m 11 jaar – € 17,50 p.p. Deze rondrit vindt geen doorgang bij onvoldoende deelnemers. Bij wijzigingen of annulering wordt u minimaal 24 uur voor aanvang geïnformeerd. Voor meer informatie: zie ook elders op deze pagina's.

Van woensdag 15 tot en met zondag 26 mei



De man van La Mancha in Nieuwe Luxor

De man van La Mancha is een rijke en originele musical over de wonderlijke wereld van idealist Don Quichot, gespeeld door Huub van der Lubbe! Gebaseerd op het wereldberoemde boek van Miguel de Cervantes – een van de grote werken uit de wereldliteratuur – vertelt de musical het aanstekelijke verhaal van de ridder Don Quichot. Van 15 tot en met 26 mei is de voorstelling te zien in het Nieuwe Luxor in Rotterdam. Kaarten via www.luxortheater.nl/mancha of de Kassa-Telefoon 010 - 484 33 33 Ma t/m zo van 10.00 tot 18.00 uur.

50+ OOGZORGWEKEN

Heeft u last van droge of tranende ogen?
Komen er oogziekten voor in uw familie?
Ervaart u klachten met uw bril?

Bij oogklachten is het niet altijd duidelijk of dit aan uw bril ligt of aan uw ogen. Tijdens het gratis oogzorgconsult ontvangt u een vrijblijvend advies over uw **brilsterkte** en uw **ooggezondheid**.

Bel direct voor een afspraak! Tel. 010 236 1939 (di t/m za)

P. Buckplaats 31 • Rotterdam • www.dehesse.nl • Metrohalte Hesseplaats



de hesse
OPTIEK & OOGZORG

Adverteren in

De Oud-Rotterdammer

~ Sinds 2005 ~

Bel Timo:

Tel. 0180 - 820244

CBR

Wekelijks
rijbewijs
Rotterdam
digitaal
Keuring
Keuring
Locatie:
Rotterdam
Mee te
Bel voor

meld uw evenement in deze ladder!
Bel: 0180-820244

Elke woensdag

Munten, postzegels, bankbiljetten en ansichtkaarten

Ergens slingeren nog de postzegelalbums van opa op zolder. Een open inloopdag. Wie zijn of haar verzameling deskundig en gratis wil laten beoordelen, kan tussen 10.00 en 16.00 uur terecht bij Heritage Auction Europe, Energieweg 7, IJsselstein, nabij Utrecht. Aansluitend is er desgewenst advies over verkoop of verzekering. Elke woensdag en donderdag zijn er ook gratis taxaties op kantoor. Info: 030-6063944 of kijk op www.ha-europe.com. Meer info elders op deze pagina.

Elke donderdag



Goud, zilver en militaria

Die oude sieraden in de la, zijn die nog wat waard? Een open inloopdag. Voor een gratis en vrijblijvende taxatie van uw goud, zilver, kunst, curiosa en militaire spulletjes kunt u elke donderdag terecht bij Heritage Auction Europe, Energieweg 7 te IJsselstein (vlakbij Utrecht), tussen 10.00 en 16.00 uur.

Elke donderdag



Kunst en curiosa

Open inloopdag voor kunst en curiosa in IJsselstein Heritage Auction Europe houdt in IJsselstein elke donderdag een open inloopdag. Daar kunt u gratis kunst en curiosa deskundig laten beoordelen. Dat kan zonder afspraak tussen 10.00 en 14.00 uur bij Heritage Auction Europe, Energieweg 7 in IJsselstein. Kom langs en wie weet blijkt u de eigenaar te zijn van een kostbaar stuk! Voor meer inlichtingen: bel 030-6063944.



Beleef Schiedam vanaf het water

Geniet ruim een uur van een prachtige tocht in een open fluisterboot door de historische havens van Schiedam. De gids vertelt wat u onderweg ziet.

Afvaarten

Vanaf 13 april tot en met 3 november 2024

Dinsdag tot en met zondag om 11.30 uur, 13.30 uur en 15.00 uur. In verband met het prille voorjaar start de tocht van 15.00 uur vanaf dinsdag 30 april. De tocht van 11.30 duurt 80 minuten en vaart een extra route door de Schie en ziet u vier molens vanaf het water. De vaarten om 13.30 uur en 15.00 uur duren 60 minuten door de historische havens van Schiedam.

Tarieven

Volwassenen 80 minuten vaart € 10,00

Volwassenen 60 minuten vaart € 9,00

Kinderen (alle vaarten) 4 t/m 12 jaar € 4,50

Kinderen t/m 3 jaar gratis op schoot (geen eigen zitplaats)

Personen in bezit van een Rotterdampas kunnen éénmaal gratis meevaren.

Kaartverkoop

Museummolen De Walvisch, Westvest 229 Schiedam, I-punt S'-dam in de Waag, Lange Kerkstraat 39 Schiedam.
Online www.sdam.nl/rondvaarten



Inlichtingen en boekingen

www.rondvaartenschiedam.nl

Vertrek en aankomstplaats de steiger naast Museummolen De Walvisch, Westvest 229 in Schiedam

Camping 't Vogelnest

- De camping voor de rustzoeker
- Zeer grote, aparte plaatsen
- Landelijk gelegen, naast natuurgebied
- Heerlijk wandelen en fietsen

Stad aan 't Haringvliet
www.campinghetvogelnest.nl
T 0187 - 611 252

RIJBEWIJSKEURINGEN

Maakt CBR rijbewijskeuringen voor het verlengen van uw rijbewijs. Onze artsen keuren u in persoon op onze locatie in Rotterdam Ommoord. Met uw ZD-code kunnen zij de keuring voor u indienen. **Pasfoto's nodig? Deze maken wij voor u!**

Keuring 75+, huisarts: €65

Keuring door oogarts: €110

De Hesse Optiek & Oogzorg, P. Buckplaats 31-A, Rotterdam. Gratis parkeren. Naast metrohalte Hesseplaats.

Reservatie nemen: www.dehesse.nl/cbr

Voor uw afspraak: 010-236-1939 (di t/m za)



de hesse
OPTIEK & OOGZORG
CBR RIJBEWIJSKEURINGSCENTRUM

IWB

Oppassen in woningen iets voor u?

IWB in Epe zorgvuldig en vertrouwd

T 0578 - 614 235

I www.iwbepe.nl

vrije tijd... **vakantietijd!**





7 NACHTEN NOORSE LEGENDEN
Rondreis Rotterdam
Schip: Rotterdam
22 juni 2024
Vanaf €1.099,- p.p.



7 NACHTEN VIKING SAGA'S
Rondreis Rotterdam
Schip: Rotterdam
29 juni 2024
Vanaf €999,- p.p.

TOP 10 CRUISES
Het beste aanbod van deze week!

10 CRUISES TIJDELIJK SCHERP GEPRIJSD.
Wees er snel bij deze promotie loopt tot 30 april en beschikbaarheid is gelimiteerd OP=OP!

NEEM CONTACT OP MET ONZE RESERVERINGSAFDELING VIA 0800-7245425 (GRATIS), KIJK OP HOLLANDAMERICA.COM OF CONTACTEER UW REISSPECIALIST.

Voorwaarden: Top 10; Tarieven zijn gebaseerd op promo QJ. Alle weergegeven tarieven zijn op basis van cruise only. Tarieven zijn in Euro's. Vermelde tarieven zijn per persoon gebaseerd op een dubbele bezetting en zijn inclusief belastingen, heffingen en havengelden. Exclusief optionele Crew Appreciation. Tarieven en (aan)betalingen zijn non-refundable en het volledige bedrag moet op korte termijn worden betaald. Aanbiedingen zijn alleen beschikbaar voor nieuwe boekingen, mogen niet gecombineerd worden met andere kortingen, zijn afhankelijk van capaciteit en kunnen gewijzigd of ingetrokken worden zonder voorafgaande kennisgeving. Ook kunnen vaar- en vertrekdata zonder voorafgaande kennisgeving worden aangepast. Andere beperkingen kunnen van toepassing zijn. Je bent zelf volledig verantwoordelijk voor het in het bezit zijn van een paspoort dat geldig is tot ten minste 6 maanden na de begindatum van de reis. TOP 10 aanbiedingen eindigen 30 april 2024. Registratie schepen: Nederland.

Bungalowpark "Eldorado"
Beekbergen



Verhuur van vrijstaande bungalows te midden van de bossen

20% Vroegboek-korting
Tijdens de zomervakantie

Tel. 055 - 505 13 58
www.bungalowparkeldorado.nl

Allegoeds vakanties

Nooit te oud voor vakantie!



Bekijk het aanbod en boek uw vakantie
allegoedsvakanties.nl | 0318 - 48 51 83

BRUNCH- EN DINNER CRUISES

BRUNCH CRUISE
Inclusief rondvaart, soep, brunchbuffet, dessert, live muziek & entertainment.
Inschepen 11:30 | Terugkomst 16:00

Mei 12*, 19*	Jun 16*, 30	Vanaf € 49,50
Jul 14, 28	Aug 11, 25	
Sep 7*, 8*, 22	Okt 6, 20	

MOONLIGHT DINNER CRUISE
Inclusief rondvaart, amuse, diner, dessert, live muziek & entertainment.
Inschepen 18:30 | Terugkomst 23:15

Mei 11, 25	Jun 1*, 15, 29	Vanaf € 69,50
Jul 13, 27	Aug 10, 24	
Sep 7, 21	Okt 19	

* Speciale vaarten met aangepast tarief of aangepaste afvaarttijden

REDERIJFORTUNA.NL
OF BEL NAAR 0181 - 626 126

REDERIJ FORTUNA

VIER Moederdag BIJ REDERIJ FORTUNA

zondag 12 mei 12:00 uur - 16:00 uur

€ 57,50 p.p.

MEER INFO & RESERVEREN:
REDERIJFORTUNA.NL
OF BEL NAAR 0181 - 626 126

De mooiste busreizen
Gewoon perfect geregeld.

De Vlaamse kust 6-daagse busreis	vanaf p.p. 579
Vorstendom Andorra 10-daagse busreis	vanaf p.p. 899
Toscane te kust en te keur 10-daagse busreis	vanaf p.p. 899
Zwarte Woud en Frankrijk 10-daagse busreis	vanaf p.p. 939
Drielandenreis 10-daagse busreis	vanaf p.p. 949
Wenen en het Wienerwald 10-daagse busreis	vanaf p.p. 999

Alle vanafprijzen zijn inclusief reserveringskosten, Calamiteitenfonds en SGR-bijdrage

www.dejongintra.nl/busreizen
Bel 0180 - 457 803
of ga naar uw ANVR-Reisbureau

de Jong Intra vakanties

BTR REIZEN

Busexcursie vakanties met veel extra's

- Hanzestadje Ommen aan de Overijsselse Vecht**
5 dagen vertrek 5 aug. & 23 sept. / Hotel Paping / va. € 565,- p.p.
- Ontdek de mooiste plekjes en genieten in het Drentseland**
5 dagen vertrek 19 aug. / Hotel De Oringer Mark in Odoorn / va. € 595,- p.p.
- Cultuur, natuur en historie in het Duitse Münsterland**
5 dagen vertrek 15 juli & 23 sept. / Hotel Clemens August / va. € 615,- p.p.
6 dagen vertrek 2 sept. / Hotel Clemens August / va. € 745,- p.p.
- Het lieflijke middegebergte van het Duitse Teutoburgerwald**
6 dagen vertrek juni / All Inclusive Hotel Der Jägerhof / va. € 685,- p.p.
- Typisch Engelse kerstfeer in Londen en Graafschap Kent**
5 dagen vertrek 25 nov. / King Charles Hotel / va. € 550,- p.p.
- Sfeervolle kerst in Kerststad Valkenburg**
5 dagen vertrek 23 dec. / All Inclusive Hotel Op de Boud / va. € 675,- p.p.
- Ultieme kerstfeer in het Duitse Ahrdal en Rijnregio**
6 dagen vertrek 22 dec. / All Inclusive MayHotel / va. € 785,- p.p.

Ervaar alle voordelen van de Busvakanties met veel extra's van BTR Reizen

- ◆ Vertrektijden tussen 08:00 en 11:00 uur
- ◆ Opstapplaatsen in Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht
- ◆ Reis per luxe touringcar met ervaren chauffeur tevens reisleader
- ◆ Excursieprogramma inclusief de entreegelden
- ◆ Gastvrije hotels in de mooiste streken in Nederland of verder over de grens
- ◆ Heerlijke een volledige verzorging
- ◆ Leuk onderhoudend hotelprogramma

Uw vakantie begint bij BTR Reizen

Autovakanties All Inclusive • Autovakanties Arrangementen • Riviercruises
Busvakanties • Fiets- en wandelvakanties • Kerst- en Nieuwjaarreizen

055 - 5059500 • WWW.BTRREIZEN.NL



Beleef Schiedam vanaf het water

Geniet ruim een uur van een prachtige tocht in een open fluisterboot door de historische havens van Schiedam. De gids vertelt wat u onderweg ziet.

Afvaarten

Vanaf 13 april tot en met 3 november 2024. Dinsdag tot en met zondag om 11.30 uur, 13.30 uur en 15.00 uur. In verband met het prille voorjaar start de tocht van 15.00 uur vanaf dinsdag 30 april.

De tocht van 11.30 duurt 80 minuten en vaart een extra route door de Schie en ziet u vier molens vanaf het water. De vaarten om 13.30 uur en 15.00 uur duren 60 minuten door de historische havens van Schiedam.

Tarieven

Volwassenen 80 minuten vaart € 10,00

Volwassenen 60 minuten vaart € 9,00
Kinderen (alle vaarten) 4 t/m 12 jaar € 4,50
Kinderen t/m 3 jaar gratis op schoot (geen eigen zitplaats)
Personen in bezit van een Rotterdampas kunnen éénmaal gratis meevaren.

Kaartverkoop

Museummolens De Walvisch, Westvest 229 Schiedam, I-punt S'-dam
in de Waag, Lange Kerkstraat 39 Schiedam.
Online www.sdam.nl/rondvaarten.

Inlichtingen en boekingen

www.rondvaartenschiedam.nl
Vertrek- en aankomstplaats de steiger naast Museummolens De Walvisch, Westvest 229 Schiedam.



Ontdek historisch Wenen met chauffeur Marco

Wenen, de stad van muziek en romantiek, waar de tonen van "die Schöne Blaue Donau" de lucht vullen. Deze prachtige stad, bezaaid met barokke gebouwen, statige paleizen en parken, ademt nog altijd de grandeur van vervlogen tijden. Maar Wenen is meer dan alleen een architectonisch wonder; het is ook een culinair paradijs met een rijke geschiedenis.

Tijdens deze 8-daagse reis naar historisch Wenen onder leiding van een deskundige Nederlands-sprekende stadsgids worden iconische bezienswaardigheden bezocht, zoals het majestueuze Schloss Schönbrunn en de gotische Stephansdom. Ook staat er een stadswandeling op het programma, waarbij de deelnemers door de sfeervolle straten van Wenen worden geleid en elke hoek een nieuw verhaal onthult.

"Wenen staat bij velen bekend als een klassieke stad, waar de geest van Mozart, Sissi en de majestueuze paleizen zoals Schönbrunn en Belvedere nog altijd voelbaar is. Wenen biedt een scala aan boeiende musea, prachtige architectuur, gezellige cafés en pleinen om te genieten van de sfeer. Het is dan ook geen wonder dat Wenen al voor de 10e keer op rij is benoemd tot de meest leefbare stad ter wereld. Ga je het mee ontdekken?" aldus chauffeur en reisleader Marco."



Nieuwsgierig naar het volledige programma van deze reis? Kijk op www.dejongintra.nl/efwen06. Diverse vertrekdata tussen mei en oktober.

Geniet ook in 2024 weer van de mooiste vakanties van BTR Reizen

BTR Reizen is al jaren een bekende reisorganisatie in deze krant en heeft ook volgend jaar weer een ruime keuze aan de mooiste vakantie-reizen.

Ook dit jaar hebben wij weer een mooi en gevarieerd All-in busexcursie vakantieprogramma naar gastvrije hotels, gelegen op de mooiste plekken in Nederland of verder over de grens. De vertrek-tijden tussen 08.00 en 11.00 uur wordt door vele zeer gewaardeerd, evenals de luxe touringcars met vriendelijke chauffeurs en de uitstekende verzorging in de gastvrije hotels. Daarnaast zijn deze busvakanties altijd met veel extra's met als; een gezellig hotelprogramma, vaak ook All Inclusive met 's avonds drankjes, leuke uitstapjes naar interessante bezienswaardigheden waarbij de entreegelden bij de prijs zijn inbegrepen.

U kunt ook het gehele jaar genieten van All Inclusive autovakanties, veelal naar gastvrije familiehotels of grotere hotels met speciale vakantiefaciliteiten, allemaal gelegen in de mooiste vakantiebestemmingen in Nederland en Duitsland. Naast de goede en volledige verzorging met logies in een comfort kamer met uitgebreid ontbijtbuffet, lunch of lunchpakket en diner, zijn 's avonds de drankjes bij de reis inbegrepen. Bij enkele grotere hotels als De Bonte Wever in Assen of Wunderland Kalkar zijn vele vermakelijkheden, leuke entertainment en de drankjes de gehele dag gratis.

Nieuw zijn de autovakanties met leuke arrange-



menten voor iedereen die er een weekend of wat langer op uit willen. Hiervoor selecteert BTR Reizen goede hotels en andere accommodaties met arrangementen voor een leuk vermaak tijdens uw vakantie. Wandelen & fietsen om de prachtige omgeving te ontdekken, motor- of autorijden voor ritten door de mooie vakantiegebieden of weekendje uit om lekker te Shoppen & Stappen, ontdek deze aantrekkelijke vakanties.

BTR Reizen heeft ieder jaar ook een ruime keuze aan riviercruises over Europa's mooiste rivieren. Comfortabele cruiseschepen nemen u mee in een sfeervolle ambiance voor een volledig verzorgde cruise met een mooi vaarprogramma en gepaste entertainment aan boord.

Tot slot heeft BTR Reizen ieder jaar een mooi programma met sfeervolle auto-, bus- en riviercruise Kerst- en Nieuwjaarsreizen.

Vakantieplannen! zie www.BTRreizen.nl of bel 055-5059500 voor informatie en gratis reisbrochure.

Waarom kiezen voor een cruise met Holland America Line?



Het fijne van een cruisereis is dat u meerdere bestemmingen ziet, maar slechts één keer uw koffer hoeft uit te pakken. Bij Holland America Line zijn vervoer, accommodatie, eten en entertainment allemaal inbegrepen. Boek inclusief het Have it All pakket en ontvang een drankenpakket, wifi, specialiteitendiner(s), tegoed voor land excursie(s) en vooruit betaalde fooiengelden.

U vaart meestal 's nachts, zodat u overdag steeds nieuwe bestemmingen kunt gaan ontdekken. Geniet van gemakkelijke vertrekken vanuit Rot-

terdam of Amsterdam voor cruises naar IJsland, Groot-Brittannië, Noorse fjorden en de Noordkaap.

De service aan boord is van ongekennde luxe: uw hut wordt twee keer per dag aan kant gemaakt, er is niet alleen Engels-sprekend, maar ook Nederlands-sprekend personeel aanwezig en u kunt heerlijk dineren in een van de restaurants en genieten van het diverse aanbod entertainment aan boord.

Kijk voor meer informatie op hollandamerica.com/nl

Scan & ontdek alle **Private Lease deals!**



Private Lease!

Weken

bij Auto Hoogenboom

Preview Škoda Kodiaq

📅 19 & 20 april 📍 Zuiderparkweg 612



Kom langs en maak kans op:

1^e prijs

Reischeque t.w.v. €500,-

2^e prijs

Weekend rijden in de Škoda Kodiaq

3^e prijs

De Beren dinercheque t.w.v. €100,-

✓ Snel rijden uit **voorraad** ✓ Extra scherpe **all-in** Private Lease deals ✓ Actie geldig **t/m 30 april**

 <p>Audi A1 Sportback Private Lease v.a. € 449,-^{p/m*} Nergens goedkoper</p>	 <p>Volkswagen Polo Private Lease v.a. € 349,-^{p/m**}</p>	 <p>Audi Q2 Private Lease v.a. € 499,-^{p/m*}</p>	 <p>Škoda Enyaq iV Private Lease v.a. € 428,-^{p/m*} Incl. SEPP subsidie</p>
---	--	--	--

Inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting

AUTO HOOGENBOOM.NL ☎ 010 - 410 56 00

*All-in bedrag incl. BTW o.b.v. Private Lease, 60 maanden en 10.000 km p/j excl. brandstof.
**U rijdt de SEAT Ibiza v.a. € 309,- p/m. Indien u op dit moment al een SEAT Private Lease contract heeft en deze wilt verlengen met de Ibiza, dan ontvangt u € 20,- extra retentie korting per maand. Rijdt u momenteel een SEAT Mii of Ibiza, dan profiteert u van € 30,- extra korting.



Leven met schulden is niet makkelijk. Als Budgetmaatje maak jij het verschil.

Budgetmaatje worden?

Geldproblemen kunnen je leven beheersen. Slapeloze nachten, ongeopende brieven en toenemende schulden. Veel mensen lukt het niet om er zelf uit te komen. Een Budgetmaatje kan het verschil maken.

Budgetmaatjes 010 helpt Rotterdammers weer grip te krijgen op hun geld. Dat doen we door hen te koppelen aan een vrijwilliger, het Budgetmaatje. Een Budgetmaatje komt wekelijks bij de hulpvrager thuis en helpt de financiële administratie op orde te brengen.

Als Budgetmaatje biedt je een luisterend oor, een steuntje in de rug, motiveer je en leer je iemand zijn financiële redzaamheid te vergroten.

Voor je aan de slag gaat, krijg je eerst een training en vragen we je VOG aan. Eenmaal gekoppeld staan we voor je klaar bij vragen, neem je deel aan intervisies en bijscholing.

Enthousiast om Budgetmaatje te worden?

Kijk voor meer info op budgetmaatjes010.nl. Meld je aan via info@bm010.nl of 010 3 16 17 16

Budgetmaatjes 010 zoekt nieuwe maatjes!



Budgetmaatjes 010 helpt Rotterdamers weer grip te krijgen op hun geld. Dat doen we door hen te koppelen aan een vrijwilliger, het Budgetmaatje. Een Budgetmaatje komt wekelijks bij de hulpvrager thuis en helpt de financiële administratie op orde te brengen.

Jeandra Evers is coördinator bij Budgetmaatjes 010. Ze helpt mensen die financiële zorgen hebben. "Geldproblemen kunnen je leven beheersen en geven slapeloze nachten", vertelt Jeandra. "Op den duur worden brieven niet meer geopend, blijven aanmaningen liggen en stapelen de schulden zich op. Het lukt vaak niet om er zelf uit te komen. Wie hiermee te maken heeft kan voor hulp terecht bij Budgetmaatjes 010."

Er zijn meer vrijwilligers nodig, wil jij Budgetmaatje worden? Neem dan contact met ons op via 010 316 17 16 of via info@bm010.nl.

Meer informatie: budgetmaatjes010.nl

BUDGET MAATJES 010

Erasmus van Rotterdam

Wie kent de naam Erasmus niet? Maar weet u ook waarom hij zo beroemd was en nog steeds is? Met deze nieuwe stadswandeling door het centrum van Rotterdam ontdekt u niet alleen waar Erasmus nog altijd terug te vinden is in de stad, maar ook allerlei weetjes over zijn leven. Wist u bijvoorbeeld dat Erasmus de eerste bestsellerauteur van Europa was? En dat hij zijn leven lang gezegdes en spreekwoorden verzamelde uit de oudheid, die hij voorzag van tekst en uitleg in zijn bundel Adagia (lett: slagzin in het Latijn)? Maar het levenswerk van Erasmus was zijn vertaling van de Vulgaat, de toentertijd officiële Latijnse

Bijbelvertaling van de kerk. Hij leerde er zelfs Grieks voor en zocht naar bronteksten in oude kerken en bibliotheken. Erasmus wees erop dat er nogal wat foutjes in die vertaling zaten, en dat het monniken-Latijn vaak te wensen overliet. Hij pleitte ervoor om steeds weer in gesprek te blijven over de ware betekenis van religieuze teksten, en dat tolerantie, dialoog en vrede altijd beter zijn dan strijd en oorlog. In die zin kunnen we vandaag de dag nog steeds leren van Erasmus! *Erasmus van Rotterdam – De Stadswandeling* is voor 10,- euro o.a. te koop in de webwinkel van De Oud-Rotterdammer.

Camping 't Vogelnest



Houd je van rust, ruimte en privacy? Dan is camping 't Vogelnest in Stad aan 't Haringvliet een heerlijke plek om te verblijven.

Met grote, door hagen afgeschermdde plaatsen voor zowel toercaravans als chalets geniet je in volledige privacy van je vakantie. Loop of fiets

door schitterende nabijgelegen natuurgebieden en uitgestrekte polderlandschappen.

Camping 't Vogelnest
Oostmoerse Scheidweg 2
3243 LD Stad aan 't Haringvliet
info@campinghetvogelnest.nl
TELEFOON 0187-611252

Moederdag High Tea Cruise

Speciaal voor alle lieve moeders organiseert Spido de Moederdag High Tea Cruise op zondag 12 mei. Verwen uw moeder met deze leuke en uitgebreide havenrondvaart van zo'n tweeënhalf uur terwijl jullie genieten van de heerlijke High Tea met diverse zoete en hartige lekkernijen. De cruise biedt een uitgelezen mogelijkheid om deze speciale dag met uw moeder te vieren.



Moederdag vieren in Rotterdam

Zoekt u een perfecte manier om Moederdag met uw moeder te vieren? Dat doet u met een cruise door de havens van Rotterdam. De rondvaart biedt een unieke ervaring, al varende door de stad en de havens met vele schepen. U kunt de stad Rotterdam vanaf het water bewonderen en al uw zintuigen verwennen met prachtige uitzichten over de rivier. En dat allemaal onder het genot van een heerlijke High Tea. Met uw moeder ondergaat u een heerlijke middag vol verwennerijen. Deze prachtige cruise zult u zich nog lang herinneren.

Moederdag High Tea

Verwen moeder op een origineel cadeau: een Spido-cruise. Tijdens deze cruise varen jullie door de haven van Rotterdam en genieten van een heerlijke High Tea met lekkernijen en speciale drankjes. De cruise duurt ongeveer tweeënhalf uur en begint op het Willemsplein in Rotterdam. Vanaf deze plek varen we langs de mooiste plekken van Rotterdam, zoals de Erasmusbrug, Hotel New York, de vele woontorens en uiteraard ook de Euromast.

De High Tea bestaat uit een verzameling van lekkernijen zoals zoete en hartige taarten, sandwiches en kleine hapjes. Tijdens de vaartocht

voorziet de ervaren bemanning u van alle interessante informatie over de stad en haar bezienswaardigheden.

Wat is er fijner dan op Moederdag te kletsen onder het genot van heerlijk eten? Een High Tea is dan ook een perfect moment om te ontspannen en te genieten van een prachtig uitzicht en elkaar. U zult een gezellige en ontspannen sfeer ervaren. De High Tea biedt u de mogelijkheid om op een fijne manier uw moeder te verrassen, zodat zij zich deze dag speciaal voelt. De cruise is dan ook de perfecte manier om een wel heel speciale Moederdag met uw moeder te vieren! Boek nu uw tickets en vaar met ons mee door het prachtige Rotterdam.

Het leukste Moederdagcadeau

Bezorg uw moeder dit jaar een onvergetelijk Moederdagcadeau. Verras haar met een High Tea-cruise door Rotterdam. Tijdens deze cruise krijgt uw moeder de mogelijkheid om de schoonheid en architectuur van Rotterdam te bewonderen. Vanuit comfortabele stoelen met uitzicht op de skyline serveren wij u en uw moeder een selectie van verse theesoorten en heerlijke hapjes.

Boek nu uw tickets en geef uw moeder een gezellige dag die zij nooit zal vergeten

www.spido.nl

Leven van Martin na razzia 1944 (6)

Op 10 en 11 november 1944 werden ruim 52.000 Rotterdammers en Schiedammers opgepakt bij Duitse razzia's voor verplichte tewerkstelling in Nederland en Duitsland. Van hen verlieten 20.000 de stad te voet, 20.000 per schip en 10.000 per trein. Naar schatting konden 20.000 mannen aan deportatie ontkomen doordat ze elders vertoefden of ondergedoken waren. Zeker 600 mensen kwamen niet terug. Martin van Deursen (1920-1999) wél. Hij hield een gedetailleerd dagboek bij. Zoon Robert bewerkte het script en stelde zijn vaders memoires via Rein Wolters beschikbaar voor publicatie in de Oud-Rotterdammer.

Knollen stoppen in kousen

“Na het tellen van onze koppen de kamer uitgebezemd, ondanks het verbod buiten toch maar de dekens enzovoort uitgeklopt. De eerste vlooiën waren al geconstateerd. De uitbreiding van de kriebelaars zal wel niet te stuiten zijn, maar dat moeten we zoveel mogelijk tegengaan. Er zijn hier geen dweilen, emmers of dat soort zaken. Dus zal bestrijden moeilijk worden. Ons hele hebben en houwen: de rugzak met alles erin, onze dekens en jassen liggen de hele dag op de vloer en wij zitten ook meestentijds op de grond.”

“Nog steeds geen zicht op vertrek uit kamp Wezep”, noteerde Martin. En ook: „Het schunnige en grove schijnt langzamerhand minder, al wordt er nogal eens een stevige vloek geuit. Natuurlijk werd er ook flink op de omstandigheden gekankerd. We zijn nu alweer een week van huis en weten eigenlijk nog niets. We wachten maar af, wachten, wachten. Wachten van de ene maaltijd naar de andere en dan wachten tot je kan gaan slapen.”

“Om 13.00 uur is de ‘lunch’ naar

binnen gewerkt: brood – boter – kaas. Vanmorgen heb ik een stuk boord van twee sokken afgeknipt en de wol uitgetrokken. De kousen zelf heb ik een beetje omgeboord en afgehecht. De uitgetrokken draad wol gebruikte ik om drie knollen (gaten) in kousen te stoppen, welke ‘sport’ ik vanmorgen beoefend heb.

Brandweertieners en de politiemannen staan buiten aangetreden rond hun auto's. Waarschijnlijk gaan ze weg. De auto's hebben dekens en oude schoenen meegebracht voor degenen, die het nodig hebben. De chauffeurs vertelden, dat er in Rotterdam 52.000 dwangarbeiders zijn gedeporteerd. Alles zal daar wel in de war zijn.”

Voorts: “Om 15.30 uur zijn brandweer en politie voor een groot deel weer ingerukt. Gelukkig voor die gasten. Wanneer zal het onze beurt zijn? Vanmiddag weer een beetje ‘geboomd’ met deze en gene en verder niets gedaan. We wachten op eten.”

Om 19.00 uur: “Vanmiddag niets gedaan, wel een portie warm eten

ontvangen. Een dokter is op de kamer geweest en vertelde van zijn moeilijkheden en de weinige medewerking van de kampleiding. Een jongen hier had een half ons shag en ruilde een sigaret voor een boterham, wat ook door anderen gedaan werd. Er zijn drie zieken op de kamer. Het is verschrikkelijk warm en weinig ventilatie en dan vat je snel koudjes als je buitenkomt. Voor ongeveer twee weken is nog kolen in voorraad, er komt niets binnen. Keep smiling (blijf lachen).”

Martin verder: “Zaterdag 18 november om 07.30 uur wakker, drie kwartier later werden de koppen weer eens geteld. Daarna uit verveling met mijn zakmes vormpjes in een gevonden stoelpoot gesneden. Om 11.00 uur mezelf helemaal en mijn ondergoed gewassen. Verder niets bijzonders. Gisteravond 1/3 van een half ons shag gekocht, waarvoor we (Jan Roelof en ik, dus samen 2/3 ½ ons) iets willen ruilen.”



Een deel van de kazerne waar Rotterdammers en Schiedammers verbleven na hun internering.

Prikkeldraad

“De bewaking van het kamp wordt steeds strenger. Om de 50 meter buiten het prikkeldraad loopt een soldaat. Zoals eerder gemeld ziet het kamp eruit als een dorp. De gebouwen lijken villa's, blokjes huizen met drie ‘kerken’ en een soort watertoren. Sommige gebouwen hebben trapgeveltjes en alles ziet er aan de buitenkant echt gezellig en Hollands uit. Dat van boven af te zien is vooral belangrijk. In het andere kamp (Engeland) schijnt ons Lager toch bekend te zijn. Wij leven nu met 53 mannen in een kamer

van 12 bij 6 meter. Er staat een soort stelling in de hoek, drie planken boven elkaar en op elke verdieping slaapt iemand. We hebben een paar tafels, waarop en waaronder ook mannen slapen en in een andere hoek staat een krib, twee boven elkaar, waarin een paar zieken liggen. Zojuist (12.15 uur) werden er een paar mensen gevraagd om drie wagens dennenstammetjes te lossen. Dat was een mooi tijdsverzetje.”

Wordt vervolgd. Reacties reinwol@outlook.com



De gevoelige plaat

Onbekend fotografisch beeld van langer geleden

Reacties: jorisboddaert@gmail.com

Rotterdam heeft een rijke historie en die is uiteraard onuitputtelijk. Iedere dag opnieuw wordt het verleden aangevuld met tal van kleine feiten. Via beeld en tekst voegen zij iets toe aan onze gemeenschappelijke geschiedenis.

Journalisthistoricus Joris Boddaert beschrijft in deze rubriek een Rotterdamse foto.

Parlevinker

Oktober 1967. Ik ben 22 jaar en wil graag in de journalistiek. Solliciteer als leerling-journalist bij dr. E. Diemer, hoofdredacteur van het Christelijke dagblad De Rotterdammer aan de Witte de Withstraat. Ik word aangenomen en spring een gat in de lucht. Ik mag een week later al beginnen op de stadsredactie. Mijn eerste échte baan voor 550 gulden in de maand. De eerste twee jaar heb ik bij die krant op journalistiek gebied erg veel geleerd. Kees Cornelisse was mijn chef. Wie regelmatig met persfoto's het redactielokaal binnenstruinde was persfotograaf Ary Groeneveld, een jofele peer, die altijd goed gemutst was. In die tijd al bewaarde ik fotoprints. Ik weet niet meer precies waarom. Wellicht had ik toen al een soort van historisch besef. In mijn enorme collectie bevinden zich twee foto's uit 1969. Op de ene zie je twee proviandboten van de firma Paul in een haventje. Op de andere een man winkelen in een zelfbedieningsboot. Ik weet dat dit soort scheepjes, parlevinkers, bestonden, maar vindt maar eens een overduidelijke actiefoto. Wel, Ary legde dit curieuze tafereel



reel op foto vast. De winkelende klant poseert nogal duidelijk, met zijn flesje Duyvis saladesaus in de hand. Maar soms mag dat wel voor een krantenfoto. Met een loep heb ik de vele

producten bekeken en kom met het volgende boodschappenlijstje: Delfts slaolie, Liga kindervoeding, Nescafé, Saroma pudding, Verkade muisjes, Jacobs kaffee, en uiteraard bier, wijn

en sigaretten. Boven de gebogen man hangen scheermesjes van Gillette. De firma Paul was jaren zestig gevestigd aan de Sluisjesdijk en had filialen in het Vrij Entrepot Stieltjesstraat en

vliegveld Zestienhoven. Zij bestierden daar decennialang in de vertrekruimte de zo geliefde taxfree winkel. Wellicht doen ze dat nog steeds. Dat zal ik nog eens uitzoeken.

Naar dansles

Rennen voor de leukste meid

Op 16 jarige leeftijd wilde ik naar dansles, Maar dat mocht niet van mijn vader, want daar kreeg je allemaal gedwongen huwelijken van. Maar toen mijn achterneef Joop Valster de eerste Christelijke dansschool van Nederland oprichtte mocht ik wel, want dat kon niet verkeerd zijn! We kregen dansles in een bestaande dansschool, waar de trein overreed vanaf de Hef naar het Centraal Station. Het dansen ging heelnetjes, de jongens aan de ene kant en de meisjes aan de andere kant van de zaal. Dan zei de dansleraar: "De heren vragen een dame." En dan was het rennen geblazen voor de leukste meid. Ik was nogal langzaam dus danste met een wat oudere dame van rond de dertig! Maar ik werd ook steeds vlugger. We kregen de foxtrot en de Weense wals en Engelse wals en de beginpassen van de tango. Een leuke tijd!

Herman Valster
H.Valster4@upcmail.nl

Disco en een foxtrotje

Ik was gek op dansen, maar pas echt dansen leerde ik bij de Groot in de Coolestraat. Ik was ongeveer 14 jaar. Zondagmiddag, dansles. Spannend en vooral "vrij" dansen was spannend, want je wilde geen muurbloempje zijn. Na een paar jaar kwam ik van school en werd het disco. Ik heb wat afgedanst. Rotterdam here I come! Toen ik mijn man leerde kennen nam ik hem mee naar Rotterdam Zuid (Spes Bona?), Le Bateau, maar ook naar Den Haag en Scheveningen. Mijn huwelijk kwam er aan en disco was leuk maar je wilde op alle muziek kunnen dansen. Dus begonnen met mijn man de Wals te leren. Slijpen kon hij wel, maar ja een foxtrotje op je huwelijk dansen is ook leuk. Er kwamen twee dochters en ja hoor, die gingen vrij jong naar de Klerk op dansles. En ja, dan kun je als ouder toch niet achterblijven, dus wij ook bij de Klerk op dansles. We hebben er aardig wat diploma's gehaald. Leuke dansjes geleerd, Rock 'n Roll en ook Dirty Dancing. De snellere dansen liggen ons meer dan de langzame en de Engelse Wals, hoe mooi ook, kreeg mijn man er niet in. Dit is alweer wat jaartjes geleden en het stijldansen zit er bij onze kleinkinderen niet in, helaas.

Joke Albronda
mahal@hetnet.nl

Man ontmoet op dansles

Ook ik heb mijn man op dansles leren kennen. In 1966/1967 hebben wij dansles gekregen van Meuniers Freres. De danszaal was boven de bioscoop Rex in de 1e Middellandstraat te Rotterdam. We zijn dit jaar 56 jaar getrouwd. Ook de zus van mijn man en zijn nicht hebben er ook hun man ontmoet en zijn nog altijd samen.

Bea Lips-de Weerd
bealips@casema.nl



1) Speeltuin Hillesluis bood veel vertier. Foto's W. Bravenboer

Kolenboer sterk als een beer

Willem Bravenboer (brav27@hotmail.com) uit Barendrecht reageert: „Dank aan Simon Fousert voor zijn superleuke drieluik in deze rubriek over Hillesluis en vooral de West-Varkenoordseweg. Zijn opsomming is heel compleet, dus had ik niet het plan om er nog wat aan toe te voegen. Echter, de passage van de takelwagen, die in zijn verhaal voor de deur op 211 aan de West-Varkenoordseweg geparkeerd stond, was reden voor mij om plek te nemen achter mijn toetsenbord. Want laat ik daar nou in 1949 op 211a geboren zijn!”

"Mijn gehele jeugd heb ik in die buurt doorgebracht, samen met mijn ouders en twee oudere zussen. Dat was best een krappe bedoening in die kleine driekamerwoning met weinig meer dan een voor-, tussen- en achterkamer. De familie J. Pols (van de takelwagen) woonde boven ons

op de 1e etage. Ik herinner me hun knappe dochter Sonja als de dag van gisteren. Achter onze woning was een kleine tuin met een deur naar onze schuur, deel van een aaneengesloten rij schuurtjes, compleet met een kolenhok. Als er geld voor was, werd deze volgestort met eierkolen door een kolenboer die als slogan gebruikte 'zo zwart als roet, zo sterk als een beer'. Als de voorraad bijna weg was, moest ik op de fiets een zakje antracietkolen halen bij de Klok aan het einde van de weg. Dat bedrijf zit er nog steeds."

Vriendengroep

"Onze vriendengroep van die tijd – eind jaren 1950 – bestond uit Henk, Ton, Gerard, Anton, Simon, ikke en meisje Nellie Sandivoort. Zij woonde tweehoog op hoek van de West-Varkenoordseweg en de Donkerslootstraat. Pfff... hoe verliefd kan je zijn op je 10e jaar? Bij die hoek zat groenteboer Den Braber.



2) De Breebrug met tussen de pijlers door stadion Feyenoord.

Eigenlijk het was weinig meer dan een pakhuis, waar tweemaal per week een boerenfamilie aardappelen, groente en fruit verkocht. Voor de deur stond hun oude bestelpickup, waar we gemakkelijk een paar sappige peren van konden pikken. Het door Simon Fousert benoemde grasveldje tussen de West-Varkenoordseweg en de spoorwaaier, was eigenlijk niet veel meer dan een kolenveld. Als je daar met voetballen viel, lagen geheid je knieën open. Beter was het voetballen op speeltuin Hillesluis, destijds een van de weinige speeltuinen in Rotterdam met een heus en volwaardig voetbalveld. Daarnaast was nog een speeltuin Sint-Odilia, gescheiden door een hoge haag. Daar waren we niet zo welkom vanwege het

gat dat in de heg was gemaakt en je naar binnen kon piepen. Spelen duurde tot opzichter 'Bromsnor' je in de gaten kreeg en je zonder pardon buiten de tuin zette. Voetballen deden we elke dag, de sport was ons met de paplepel ingegoten, een natuurlijke zaak als je zo vanuit huis op de Kuip kon kijken."

Rennen

"Als Feijenoord thuis speelde gingen we naar de Kuip, zonder geld voor kaartje. Dus klommen we over de toen nog niet zo erg hoge hekken, aan de kant van de Marathonweg, op een paar plaatsen tegelijk met zijn allen. Dan wegrennen van de suppoosten en als dat lukte waren we binnen. In de rust en na de wedstrijd was

het achtergebleven lege flesjes verzamelen en inleveren. Met een beetje geluk leverde dat 10 gulden op en ook nog eens gratis naar Feijenoord kijken. Het Stadionviaduct noemden we toen de Breebrug en was een populaire speelplek van Hillesluis. Ongezien over de spoorwaaier zien te komen, was een sport. Dan carbidresten zoeken tussen de gerangeerde goederenwagens. Carbid stopte je in een leeg conservenblik, dan een stuk stoepegel erop, een opgerolde krant in de fik en báááng, een superknal!. Over de Breebrug lopen via het voetpad was taboe. We klauterden over een brugboog tot een hoogte van 25 meter. Fikkie stoken deden we onder de Breebrug. Aardappelen poffen was geliefd en die we bietsen die bij het bekende schillenvrouwje van Hillesluis. Onder de oprit bij de Bree is nog steeds een tunneltje met toen de ingang van machinefabriek Van Zetten. Daar konden we nog wel eens stalen kogeltjes vinden uit oude kogellagers. Met een eigen gefabriceerde katapult kon je er gericht mee schieten. Behalve die keer dat er een raam sneuvelde van de school aan de overkant. Niet lang daarna kwam de 'juttewagen', kreeg je van een agent een schop onder je kont en hup achter in de C-10 mee naar politiepost Sandelingplein voor een middagje in een cel of het schrijven van strafregels. Dankbaar kijk ik terug op een geweldig fijne en onbezorgde jeugd. Natuurlijk met veel kattenkwaad, maar altijd zonder gebruik van echt geweld. Veel dank gaat naar mijn zorgzame ouders, die zelf ellende genoeg hadden beleefd tijdens de Tweede Wereldoorlog."

Zwager

Willem Bravenboer tot besluit: „Simon Fousert heeft het in zijn tweede verhaal over de sigarenhandel van Gaastra in de Beuke-laarsstraat. De door hem genoemde zoon Tjibbe is mijn zwager geworden en woont in Rozenburg. Wat is de wereld soms toch piep, piepklein...!”

Reacties: reinw@outlook.com



3) In de C-10 reden agenten 'stoute' jongens naar het bureau.

Seniorenhulp Nederland
Meer dan alleen verhuizen...

Vrijblijvende offerte?
BEL: 010 - 888 22 15

Seniorenverhuizing
Volledig verzorgd!

Woningontruiming
Huur- en koopwoning

Schilderen en kluswerk
Stofferen en behangen

Spoedoplevering
Binnen 7 dagen leeg

de beste in VERHUUZEN EN ONTRUUMEN
Seniorenhulp Nederland

www.seniorenhulp.com

Venrooy Tandtechniek www.venrooytandtechniek.nl

Tandprotheticus D.R. Venrooy
Tandprotheticus E.L. Venrooy

KUNSTGEBITTEN

- Reparaties klaar terwijl u wacht
- Persoonlijke aandacht en service
- Klik-gebit specialisten

Raadhuisplein 46
Nieuwerkerk a.d. IJssel
Tel. 0180 - 313633

Oudedijk 140
Rotterdam
Tel. 010 - 4117870

Rouwcentrum Alexander
Sfeervolle familie kamers
Kleinschalig rouwcentrum

Salet
Uitvaartverzorging

Telefoon 010 - 707 15 40
Mobiel 06 - 41 85 79 21
24 uur per dag bereikbaar

Jacob van Akenstraat 78, Rotterdam

MEUBELSTOFFEERDERIJ

10% korting

“Oude Maas”

Oberonweg 256, 3208 PG Spijkenisse
Tel. 0181-764050
oudemaasstoffering@hotmail.com

Openingstijden winkel:
Zaterdag van 11.00 - 15.00 uur
bent u van harte welkom!

HALEN EN BRENGEN GRATIS

Wij komen graag bij u thuis voor een vrijblijvende prijsopgave en een eerlijk advies!

www.meubelstoffeerderij-oudemaas.nl

Rob de Woningontruimer

Onze diensten:

- ★ Bezemschoon opleveren huur/koopwoningen en bedrijven.
- ★ Plavuizen verwijderen, vloeren egaliseren.
- ★ Afvoer restboedel in eigen beheer.
- ★ Schilderen, stucwerk, herstelwerkzaamheden.
- ★ Verwijderen alle denkbare stoffering inclusief lijmrasten.
- ★ Duidelijke gratis offerte, geen voorrijkosten.
- ★ Lichtpunten herstellen inclusief plaatsen kroonsteen.
- ★ Ons team is snel, betrouwbaar en vakkundig
- ★ Schoonmaken woning bijv. bij ernstige rookaanslag.
- ★ Schoonmaken bedrijfspanden.

10% korting binnen 14 dagen na offerte

Neem vrijblijvend contact met ons op **tel: 06 30 78 85 33**
e-mail: info@woningontruiming-rijnmond.nl, internet: www.woningontruiming-rijnmond.nl
KvK nummer 24448641

de SUITE
beter slapen in eigen stijl

beter draaien en opstaan

deelbaar en verstelbaar

zelfs als twijfelaar

FPS-technologie

complete slaapkamers

Het beste slaapcomfort

Door rekening te houden met uw wensen en omstandigheden maken we het beste slaapcomfort van bed tot beddengoed. Zo kan één beddele van alle functie zijn voorzien zonder dat het van het partnerbed is te onderscheiden. Naast de juiste zithoogte, verlangde functies en gebruiksgemak zijn de bedden naar wens deelbaar en verrijdbaar. Graag maken wij het ook u gemakkelijker.

Beter ontspannen met geluid

Weldadig en uiterst gewaardeerd zijn onze bedden met FPS-technologie. Subtiele geluidsgolven zorgen voor stimulering van de bloedsomloop. U komt in een diepere staat van ontspanning en slaapt beter. Deze akoestische techniek is een succesvolle toepassing voor mensen die stress of trauma ervaren, spierklachten of neuropathische pijn hebben dan wel veel spanning opbouwen, zoals bij de ziekte van Parkinson.

Showroom of advies thuis

Uw bezoek aan De Suite is beslist de moeite waard. Bedden en kasten staan fraai opgesteld en u kunt dan ook kijken in het atelier en bij de productie. Als een bezoek aan huis u beter past of u wilt een deel van uw bestaande bed behouden, dan bezoeken wij u op afspraak thuis. Bel voor een afspraak 0182-37 50 22.

de SUITE
beter slapen in eigen stijl
showroom en productie: Ambachtweg 10 2841 LZ Moordrecht
di. t/m za. 10.30 -16.30 uur 0182 37 50 22 www.desuite.nl

Oproepjes

In verband met de privacywetgeving wijst De Oud-Rotterdammer de lezers erop dat zij met het insturen van een oproepje akkoord gaan met het vermelden van hun adresgegevens in de krant en daarmee tevens in het krantenarchief op het internet.

Gezocht

Ik ben op zoek naar een foto van Maria Johanna Cornelia Thijsen, zij is geboren te Woensdrecht op 12 oktober 1903 en gehuwd geweest met Petrus Anthonius Bakker, geb. Schiebroek, 1901. Zij woonde op de Treubstraat 5b-2 boven het gezin van de waterstoker J.B. Bals., van april 1939 tot en met maart 1945. Dochter van Jacobus Thijsen, van beroep waterstoker en Cornelia Daamen.

Dik Happé
Postbus 28066
3003 KB Rotterdam
dikhappee@gmail.com

Mary van Haaren

Ik ben op zoek naar Mary van Haaren namens haar neef Paul van Haaren. Zij heeft de eerste 10/11 jaar met haar ouders in de Ackersdijkstraat tussen de Bergselaan en de Berkelselaan gewoond. Zij heeft toen op de Herman Bavinck kleuterschool in de Berkelselaan gezeten. Rond 1961/62 is het gezin verhuisd naar de van Citterstraat in Rotterdam-West. Zij heeft toen een tijd op een balletvereniging/school gezeten in Delfshaven. Het zou kunnen zijn dat zij nu in Hoogvliet woont en getrouwd is. Ik kom heel graag



Wie was Monica?

In mijn nieuw te verschijnen boek 'Rotterdamse Restaurants' (ondertitel: '1900 - heden') wordt het onderwerp 'openbaar eten' ruim behandeld. Dáárom wordt er in het boek ook aandacht besteed aan cafetaria's, snackbars en zelfs aan een mobiel eettentje. Het gaat om het zo populaire 'Monica's Snacks'. gevestigd op de hoek Schiehavenweg/Schiemonnd. Het was gedurende ruim dertig (!) jaar een bekend trefpunt. Helaas is het tentje onlangs gesloopt. Wie, oh wie was Monica? Wie herkent deze eettent? Graag verhalen over dit 'uitgiftelokaal', waar altijd een hongerige te ontdekken was. Foto: Mario van der Velde (1993).

Reacties: jorisbodaert@gmail.com of 06-18849644.

in contact met de mensen, die haar gekend hebben of weten waar ik haar zou kunnen bereiken nu. Vriendelijke dank aan iedereen!

Rene Rijnveld
tel. 06-24177497
renerijnveld@live.nl

Zondagmiddagsoos met thema 'Rijkdom'

Op 21 april staat de Zondagmiddagsoos in De Banier, Banierstraat 1 in het teken van rijkdom. Het begint om 14.00 uur. De entree is 3 euro (incl. koffie/thee en iets lekkers). We kunnen ons op veel manieren rijk voelen, ook zonder goed gevulde portemon-

nee. Maar wat doe je als aan het eind van je geld nog een stukje maand overhoudt? Met liedjes, gedichten, verhalen en dans vieren we iedere vorm van rijkdom.

De Zondagmiddagsoos is een gezellige culturele middag die ongeveer eens per maand plaatsvindt in Huis van de Wijk De Banier. Informatie: tel. 06-53923760 of info@theaterwerkplaatsouwerotten.nl
De Zondagmiddagsoos maakt deel uit van het project Podium Ouwe Rotten, een initiatief van de Theaterwerkplaats voor Ouwe Rotten, Kunst4All en SOL Samen Ondernemend Leren. Naast de Zondagmiddagsoos bestaat Podium Ouwe Rotten uit gratis workshops podiumkunsten voor ouderen en ouderengroepen in Rotterdam-Noord en Rotterdam-Feijenoord. Informatie: <https://podiumouwerotten.nl>

Erik de Ruiter

Ik wil in contact komen met Erik de Ruiter. Het laatste wat ik van hem weet is dat hij bij de RET werkte. De Erik die ik zoek is liefhebber van modeltreinen en Berini bromfietzen. Als je dit leest, Erik of iemand je erop attent maakt, wil je dan contact met mij opnemen. De kwestie is dat ik mijn modeltreinbaan aan het afbreken ben. Nu zijn er stukken bij die ik niet verloren wil laten gaan en waar ik een goed onderkomen voor zoek. Dus ben je geïnteresseerd, bel of mail mij.

Jan Jager
tel. 06-25030049
j.jager77@upcmail.nl

In alle sokken vallen gaten

Zondag 5 mei verzorgt Jan Booister een voorstelling in Leeszaal Rotterdam West aan het Rijnhoutplein 3 in Rotterdam. 'In alle sokken vallen gaten' heet de voorstelling die je kunt omschrijven als 'bejaardencabaret'. Bejaardencabaret? Nou en! De beelden die Jan Booister oproept in zijn liedjes en grappen zijn extra herkenbaar voor mensen van zekere leeftijd. Met zijn anekdotes over de kleinkinderen blijft 't eigentijds, maar wel door de ogen van een trotse opa. Kortom, zet je leeftijdschaamte opzij en kom genieten van een programma in oud-Rotterdamse stijl. Jan Booister (1947) was verslaggever bij Dagblad Scheepvaart, Het Vrije Volk en het Rotterdams Dagblad. Hij bracht in eigen beheer 2 cd's uit met eigen en vertaalde liedjes. En hij maakte 2 stripboeken voor zijn 2 kleinkinderen. Inloop 14.30 uur. Aanvang 15.00 uur. De toegang is gratis.

'In dienst van de vrede'

Onder de 8000 Nederlandse militairen die van 1979 tot 1985 op militaire missie gingen in Libanon (UNIFIL) zaten ook Rotterdammers. De documentaire 'In dienst van de vrede' gaat over hen, vooral dienstplichtigen, die er voor vrede en veiligheid dienden. Die docu is te zien op 23 april in Lantaren Venster, Otto Reuchlinweg 996, Rotterdam. Aanvang: 19.30 uur. Kaarten: 12 euro p.p., te bestellen via www.lantarenvenster.nl

Martin Faas
mhmfaas@hotmail.nl



KENNISMAKINGS-RUBRIEK

Op zoek naar een nieuwe partner in uw leven?
Plaats uw contact advertentie in deze rubriek.
Opgeven kan via www.deoudrotterdammer.nl/contact of bel met 0180-820244
Alleen particuliere advertenties.

Bezoek onze webshop!

www.deoudrotterdammer.nl/webshop

Nostalgische boeken Rotterdamse wijken door de tijd Nieuwe boeken over Rotterdam

TANTE POST

In verband met de privacywetgeving wijst De Oud-Rotterdammer de lezers erop dat zij met het insturen van een oproepje akkoord gaan met het vermelden van hun adresgegevens in de krant en daarmee tevens in het krantenarchief op het internet.

DANSLES (1)

Voetjes van de vloer

Toen ik twaalf was ben ik met dansles begonnen bij dansschool Meijer et fils aan de Henegouwerlaan. Toen Wilma met dansen begon bij dansschool Pierre Zom, aan de Mathenesserweg te Rotterdam, was zij 13 jaar. Hoe leuk was het dat wij elkaar tijdens vrijdansen bij Pierre Zom ontmoeten en even later verkering met elkaar kregen. Samen hebben we nog jaren met elkaar gedanst. Ieder bij onze eigen dansschool maar later ook met elkaar bij dezelfde dansschool. Enkele jaren geleden stopte onze laatste dansschool ermee en sindsdien doen wij niet meer aan stijldansen. Sinds die tijd zijn wij al samen en denken nog regelmatig met plezier terug aan onze lessen en (feest)avonden waarop de voetjes van de vloer gingen.

Ed de Willigen
eddewilligen@gmail.com

DANSLES (2)

Slijpen

In 1967 ben ik op dansles gegaan bij Pier Zom in Rotterdam. Bij elke les dames aan de ene kant, heren aan de andere kant van de dansvloer, en dan alvast kijken naar een leuke dame op mee te dansen met de les. Ook op zaterdag en zondag met het vrij dansen altijd heel gezellig en druk. Bij het zogenaamd slijpen op de muziek zei de heer Zom door de microfoon: "Dat doe je maar in het park!" Ha,ha.

Gerard Hinz
hinz@me.com

DANSLES (3)

Katholieke dansschool

Mijn eerste dansles vond plaats bij Mulder op de Mauritsweg. Met een leuke vrienden groep melden wij ons hier aan. Aangezien het een R.K. dansschool was, moest je opgeven bij welke parochie je behoorde. Dit werd gecontroleerd, want stel je voor dat je met een niet katholiek meisje in aanraking zou komen. Het speelde zich allemaal af rond begin jaren 60. Toen wij enigszins geoefend waren, durfden wij ook vrij te gaan dansen. Dat was in de Mauritsstraat, bij Engels, en in zaaltjes van de kerken. Als je te dichtbij je danspartner kwam, werd je verzocht de danshouding aan te nemen! Mooie herinneringen allemaal.

Joep van Leeuwen.
j.leeuwen295@upcmail.nl

DANSLES (4)

Dansklaar gekleed

Fijne herinneringen heb ik aan de dansles en later het vrij dansen bij Meijer et fils aan de Henegouwerlaan. De leiding was toen in handen van de heer Rodenburg, De jongens waren keurig gekleed met colbert en stropdas, zonder werd je niet toegelaten,

DANSLES (11)

Lerares trok mij de dansvloer op

Bepaald niet succesvol waren mijn danslessen in het begin van de jaren 80 bij dansschool Meyer et Fils aan de Henegouwerlaan in Rotterdam. Ook na een aantal lessen bleef mijn gemis aan het juiste dansritme en besloot de pittige danslerares mij resoluut met stevige handen vast te pakken om mij de juiste richting op te duwen. De foxtrot danste ik op het verkeerde ritme en gingen mijn voeten alle kanten op van slow, slow, slow, slow, quick, quick of nog erger en deed daartussen deels danspassen die de wals toebehoorden.

De kordate danslerares moet mijn onhandige danspassen met wanhoop hebben gadeslagen en zij moet vooral medeliden hebben gehad met mijn danspartner waarmee ik ondanks het aan mij toe te schrijven dansdebacle nu al vele jaren getrouwd ben. Zo werd ik dus tijdens de dansles abrupt van mijn partner weggetrokken en leerde de lerares mij de juiste stappen op de dansvloer te zetten.

Met haar stevige vasthoudendheid was er geen ontkomen aan en walste zij mij de juiste dansrichting op. En onder indringende plafondspiegels en immense glazen spiegelruiten langs de muren van de danszaal werd mijn onbeholpenheid te midden van alle dansparen in de dansarena meedogenloos vermenigvuldigd.

Bert Luijendijk
Krimpen aan den IJssel



en de meisjes waren ook dansklaar gekleed. Zeker ook de bals bij Palace in de Zomerhofstraat met muziek van de Dutch Swing College band waren om nooit te vergeten. Een van mijn eerste danspartners was Hans Schmidt. We hebben daar wat gedanst, was een hele leuke tijd.

Rini van der Struik-v. Meurs
j.struik5@upcmail.nl

DANSLES (5)

Niet te close

Als je 14 of 15 jaar jong was behoorde dansles nog tot je opvoeding. Op naar De Klerk. Op van de zenuwen... Maar dat viel mee, de assistenten waren leuk. Vooral de twee zussen, werkzaam bij de American. Dansles kreeg ik van De Klerk Jr., voor mij toen ook al een ouwe, met zijn mooie vrouw. Ook was de Sr. er vaak.

De Klerk was een nette school waar je je dochter gerust naar kon sturen. Bij het vrij dansen liepen Sr.en Jr. de dansenden te zeggen "Niet te close.". Mijn mooiste Herinnering als jong broekie was het Kerstbal van De Klerk in Palace aan de Zomerhofstraat, met de New Orleans Syncopaters. Aan drie meisjes denk ik nog wel eens: Olga haalde mij op in haar Daffie, een meisje uit de Gijsingstraat en Irene waar ik nog een tijd verkering mee had. Na mijn zestigste heb ik nog van Bert les gehad in Bergschenhoek. Fijne Herinneringen gehad aan De Klerk.

Arij Kogel
Arijkogel@Kpnplanet.nl

DANSLES (6)

Hand tussen dansende paren

Mijn eerste danslessen heb ik gekregen bij de Millersclub aan de Mauritsweg. Dit werd mij via een folder op school aangeboden, ik was toen 16

jaar en ik zat op de rooms katholieke ambachtsschool sint Jozef aan de Baljuwstraat De danslessen waren heel serieus en niet bepaald vrolijk, het was echt wel streng geregeld, alleen met het dansen mocht je een meisje aanraken verder zaten jongens en meisjes ver uit elkaar. Na zoveel lessen verder mocht je op zaterdagavond vrij komen dansen, ik had echter een vriendin die niet katholiek was en dat was een klein probleempje. Ze mocht wel komen als ik de verantwoording voor haar op me nam. We zijn een keer geweest en daarna niet meer. Die avond zagen we dingen om ons heen die niet echt fraai waren en dat terwijl tijdens de danslessen de leraar eerdere keer kwam kijken of zijn hand nog tussen de dansende paren kon.

Gerard van Luijk
katluijk@upcmail.nl

DANSLES (7)

Bronzen speldje

Begin jaren 70 heb ik dansles gehad bij Freddy de Groot in gebouw Spes aan de Dordtsestraatweg in Rotterdam. Stijldansen behoorde bij je opvoeding werd er wel gezegd. Gezellig, dansles op zondagmiddag bij de beginners en kijken of er een leuke danspartner was, waarmee je leuke lessen kon volgen en een klik was om de juiste danspassen te laten zien. Ik had meestal wel een vaste danspartner, hoewel de dansleraar ervan uitging dat dit niet noodzakelijk was. Ik danste meestal met Annelies Boer die in Vreewijk woonde. Met haar heb ik ook examen gedanst en het bronzen speldje ontvangen. Ook het vrij dansen na de les was een gezellig samen zijn.

Hans van Gerven
h.gerven@caifway.nl

DANSLES (8)

Het begon met de foxtrot

Begin 70'er jaren volgden wij, toen we ongeveer een jaar verkering hadden, dansles bij Meijer & fils aan de 's Gravendijkwal in Rotterdam. Het was een grote groep jongeren en daardoor en door onze onervarenheid, botsten we nogal eens tegen elkaar aan. We begonnen met de foxtrot en leerden verder de cha-cha-cha, de Jive en de Engelse wals en het begin van de rumba. Ik herinner me nog een hilarisch moment toen we in een lange rij de hele zaal doordanst en op een geven moment moesten draaien. Iedereen ging naar rechts en wij naar links en dat zag er zo raar uit dat ik in de lach schoot. We hebben het bij een beginnerscursus gelaten, want

mijn toenmalige vriend en huidige man, zag het niet zitten om door te gaan. Hij vond het te ingewikkeld om alle pasjes te onthouden. Wat we wel deden was vrij dansen in Le Bateau, onder het Hilton hotel. Daar was de sfeer ook heel gezellig. In ieder geval leuke herinneringen aan die tijd!

Irene Stout
irenestout@gmail.com

DANSLES (9)

Knikje

Ik heb in de jaren vijftig dansles gehad bij Van Gool op het Goudseplein. Alles nog geheel in stijl ging men naar de dame toe en een knikje maken "mag ik deze dans van u". Na de dans de dame weer terugbrengen naar haar plaats en weer een knikje. Het was allemaal heel serieus.

Jan Risse
moonjan@ziggo.nl

DANSLES (10)

Correcte kleding

Op 16-jarige leeftijd (1964) werd ik door mijn ouders naar Dansschool De Klerk gestuurd die bij de Boogjes aan het Hofplein zat. Ik kan mij nog herinneren dat de entree fl 2,50 per avond bedroeg, bij binnenkomst direct contant af te rekenen. Je leerde er o.a. de quick step, rumba, Engelse wals en chachacha. Aan het eind van de cursus kon je meedoen aan de Medal Test, een eindexamen. Correcte kleding werd op prijs gesteld. De wervingsfolder begon met de zin: U verschijnt in een danszaal en niet op een sportveld. Uw kleding hoort hiermee in overeenstemming te zijn".

Ton van Doorn
ton.vandoorn@ziggo.nl

De Oud-Rotterdammer

Dé gratis krant voor de 50-plusser

De Oud-Rotterdammer is een uitgave van:

De Oude Stad BV
Hoogeveenenweg 214
2913 LV Nieuwerkerk aan den IJssel
Tel: 0180 - 32 25 75
Email: info@deoudrotterdammer.nl
Website: www.deoudrotterdammer.nl

Administratie, webshop en abonnementen (9-13 uur):

Email: administratie@deoudrotterdammer.nl
Tel: 0180 - 82 02 70

Hoofdredacteur:

Peter Schilthuisen
Tel: 0180 - 32 25 75
Email: peter@deoudrotterdammer.nl

M.m.v.

Nico Tempelman, Rein Wolters en vele lezers

Adverteren:

Timo Pauw
Tel. 0180 - 82 02 44
E-mail: timo@deoudrotterdammer.nl

Foto's e.d.:

Wie recht meent te kunnen ontlenen aan publicatie van gebruikt beeldmateriaal wordt verzocht met de uitgever contact op te nemen voor het treffen van een regeling.

Foto's bestellen:

Uitgeverij De Oude Stad bv,
0180-322575 of info@deoudrotterdammer.nl

Vormgeving:

Reclamestudio Baasimedia,
Nieuwerkerk a.d. IJssel

De Oude Stad B.V. neemt bij de vervaardiging van De Oud-Rotterdammer geen aansprakelijkheid voor de inhoud van redactie of advertentie. Prijswijzigingen en zelfroten zijn voorbehouden. Copyright De Oude Stad B.V. niets uit deze uitgave mag worden gekopieerd voor publicatie in andere media zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de uitgever.



Deze krant elke 2 weken in de bus?
Neem een abonnement!
Kijk op www.deoudrotterdammer.nl
€ 74,95 per jaar (in Nederland)

Tante Postbus

In verband met de privacywetgeving wijst De Oud-Rotterdammer de lezers erop dat zij met het insturen van een oproepje akkoord gaan met het vermelden van hun adresgegevens in de krant en daarmee tevens in het krantenarchief op het internet.

DANSLES (12)

Hele leven profijt van

Als 15 jarige werkte ik in 1955 als jongste bediende in de groentewinkel van Hordijk aan de Oostzeedijk. In die winkel kwam als klant een aardige jonge vrouw en van mijn baas hoorde ik dat het mevrouw Klinkert was die samen met haar man in de Voorschoterlaan een dansschool had. Tijdens een bezoek aan onze winkel sprak ik haar aan en vertelde haar dat ik op dansles wilde. Verder vroeg ik haar of mijn jonge leeftijd geen bezwaar was. Dat was het volgens haar beslist niet en zij schreef mij in voor de eerst volgende danscursus voor beginners. Samen met een aantal medecursisten volgde ik de danslessen. In een prettige en ontspannen sfeer leerden wij dansen. Mijn hele leven, inmiddels ben ik 84 jaar, heb ik profijt gehad van de danslessen die ik op jonge leeftijd volgde. Ook nu, als de situatie zich voordoet, maak ik nog graag een dansje.

Kees Lagerwaard

lagerwaard.c@upcmail.nl

DANSLES (13)

Dansen houd je jong

Rotterdam 1975/76, Dansschool Meyer et fils op de Henegouwerlaan. Wij waren 14/15 jaar en ik assisteerde in de les van Susan. Er waren namelijk altijd jongens te kort. De vonk sloeg tijdens het dansen over en de kalverliefde was geboren. Maar dat ging ook weer voorbij en we verloren elkaar weer uit het oog. Rotterdam 2021. Via social media zijn we elkaar weer tegen gekomen en de vonk sloeg voor een tweede keer over. Dansschool Meyer et fils bestaat nog steeds dus wij weer gaan kijken, en wat denk je? Het was als of we terug in de tijd stapten. Nog steeds dezelfde eigenaar/dansleraar. Nog steeds dezelfde stijl van lesgeven, nog steeds hetzelfde familiegevoel als vroeger. Eerst een avondje vrijdansen en inmiddels samen weer goudster2

en gelukkig getrouwd. Dansen houd je jong!

Richard en Susan de Feij
rdefeij@planet.nl

De Dubbele Palmboom

Mijn schoonouders hebben naast het museum De Dubbele Palmboom gewoond aan het Piet Heinplein. Het museum was ooit een meubelmakerij. Daar kwam de commode van mijn dochter vandaan in 1964. Als wij op zondag bij mijn schoonouders gingen koffiedrinken gingen de kinderen graag even naar het museum om naar het prachtige poppenhuis te kijken. Toen het museum ging uitbreiden moesten mijn schoonouders hun huis uit en gingen zij in het bejaardenhuis aan de overkant wonen. Zij hielden gelukkig wel zicht op het mooie Piet Heinplein.

Hannie Thomassen
t.thomassen@live.nl



DANSLES (14)

Stropdas in bruikleen

In 1971/1972 ging ik (Toos) op dansles bij Meijer et Fils, op vrijdagavond. Gepaste kleding was een must. Heren moesten een stropdas om en als ze die niet hadden, kregen ze er een in bruikleen van de heer Roodenburg. Daar leerde ik vrienden en vriendinnen kennen. Al snel gingen we ook naar vrij dansen met elkaar op zaterdag en zondagavond. Wat was het gezellig! Daar ontstonden groepjes, waaruit later ook stellen gevormd werden. Zo ook bij mij. Ik leerde daar, zoals meerdere vrienden en vriendinnen, mijn man kennen. Wij trouwden in 1973, inmiddels 51 jaar geleden. Op de foto dansen wij op een reünie in november 1993. Wat was het leuk om vele oude bekenden weer te zien.

Toos van der Graaf-Goedings (tvdgraaf@kpnmail.nl)

Puzzel mee en win !!!

De oplossing van de puzzel van vorige keer sloeg op de nieuwe film met Martin van Waardenberg, die inmiddels al meer dan 100.000 bezoekers heeft getrokken, en luidde:

Allemaal naar De Terugreis: topfilm!

De inzendingen stroomden weer binnen en uit de goede oplossingen lootten wij twee winnaars die ieder twee kaarten krijgen toegezonden voor de Haven Rondvaart Rotterdam van Koninklijke Spido (www.spido.nl). De winnaars zijn: Jan van den Berg (Rijsoord) en C.A. van Dijk (Hoogvliet).

Voor de nieuwe puzzel hebben we weer eens vijf prijzen. Ditmaal liggen vijf boeken klaar voor de winnaars. Het betreft het boek:

'Rotterdam 1941. Dagelijks leven en Engelse bommen'. Wilt u ook meedingen naar deze prijs, zorg dan dat uw oplossing van de puzzel voor donderdag 25 april 2024 bij ons binnen is. Stuur uw oplossing naar: info@deoudrotterdammer.nl of De Oud-Rotterdammer, Hoogeveenenweg 214, 2913 LV Nieuwerkerk aan den IJssel.



Horizontaal

1. internetpagina; 7. koude neerslag; 12. cafébuffet; 13. eenmalig (apart); 14. Engels bier; 15. lengtemaat (afk.); 17. wandelhoofd; 19. meertje; 21. lengtemaat (afk.); 22. duw of zet; 24. griezelige kermisattractie; 27. boerderijdier; 28. god van de liefde; 30. grootvader; 31. gewicht; 32. plaats in Drenthe; 33. snijwerktuig; 35. renbaan in Engeland; 37. oud Chinees leider; 38. begeleider van alpinisten; 41. vordering; 42. gewas afsnijden; 44. Engelse adellijke titel; 46. lang en dik stuk hout; 47. liefkozing; 48. dringende mensenmassa; 49. openbaar vervoermiddel; 50. worp; 52. enigszins zuurachtig; 54. de vier weken voor kerstmis; 56. huid (schil); 58. sterk beven; 61. wandversiering; 62. in glans afnemen; 64. Pan American Airways (afk.); 65. Oostenrijkse keizerin; 67. kogel rond; 68. boomsoort; 70. viskorf met deksel; 72. insect; 73. langwerpige vrucht/groente; 76. afgericht; 77. voegwoord; 78. gabber (metgezel); 79. stenen afscheiding; 81. dwarsmast; 82. kookgerei; 83. recht van voorkeur; 84. Europeaan; 86. staathuishoudkundige; 87. verzameling paarden.

Verticaal

1. oogharen; 2. bakboord (afk.); 3. vruchtennat; 4. deel van het oog; 5. werelddeel; 6. zangvogel; 7. graadmeter (meetpunt); 8. Ned. oud-wereldkampioen wielrennen in 1979; 9. priem; 10. germanium (scheik. afk.); 11. plaats in Gelderland; 16. versleten lap; 18. doping bij wielrennen; 20. waterplant; 21. droog en kaal; 23. plaats in Italië; 25. vruchtbare plaats in de woestijn; 26. hevige wervelwind; 27. dierenverblijf; 29. nationaal park in Tanzania; 32. slak zonder huisje; 34. plaats in België; 36. zure vrucht; 37. pasvorm; 39. deel van het lichaam; 40. boeventaal; 42. smal en slank; 43. verdieping; 45. soort dakbedekking; 46. Business Nieuws Radio (afk.); 51. bezittelijk voornaamwoord; 53. kleine teug; 54. bovendien (ook); 55. kledingstuk; 56. roofvogel; 57. grondsoort; 59. ver gevorderd in tijd; 60. achterhoekse band; 62. navigatiesysteem (Ned.); 63. in geen geval; 66. elektrisch geladen deeltje; 67. reuzenslang; 69. biljartstok; 71. bloeiwijze; 73. smal sportvaartuigje; 74. Duitse keizer; 75. gecastreerde hengst; 78. kerel (vent); 89. zaak (Latijn); 82. rivier in Italië; 85. rijkstelegraaf (afk.).



VOLG

De Oud-Rotterdammer

OP FACEBOOK



? UW AUTO VERKOPEN ?

occasioninkoop.nl
INKOOP ALLE TYPEN AUTO'S

Occasioninkoop.nl
010-4822236

Stolwijkstraat 41
3079 DN Rotterdam



Voor ieder wat wils bij Spido

Reserveer uw tickets online op spido.nl



Havenrondvaart Rotterdam 75min.

€ 17,50 | 4-11 jr. € 9,80

dagelijks diverse afvaarten



FutureLand Experience

€ 37,50 | 4-11 jr. € 17,50

28-4, 22-6, 21-7, 27-7 en 25-8



Dagtocht Tweede Maasvlakte

€ 67,95 | 4-11 jr. € 38,95

5-5, 2-6, iedere dinsdag en zondag in juli/aug.



Moederdag High Tea

€ 47,95 | 4-11 jr. € 32,95

12 mei



Rosé Party

€ 42,50 | 4-11 jr. € 17,25

1 juni



Van Havenstad naar Stadshaven

€ 49,50

23 juni



Dagtocht Land van Heusden en Altena

€ 65,95 | 4-11 jr. € 37,95

10-7, 24-7, 1-8 en 21-8



Dagtocht Willemstad

€ 67,95 | 4-11 jr. € 38,95

15 augustus



Dagtocht Woudrichem

€ 67,95 | 4-11 jr. € 38,95

11-7 en 8-8



Dagtocht 7 Rivieren en Deltawerken

€ 65,95 | 4-11 jr. € 37,95

3-7, 18-7, 7-8 en 29-8



Dagtocht Eiland Tiengemeten

€ 67,95 | 4-11 jr. € 38,95

17-7 en 14-8



Feestje op het water organiseren?

Info? Bel 010-2759989 of mail.events@spido.nl

't leukste uitje op het water

Willemsplein 85, 3016 DR Rotterdam.

Volg ons op:

